

BAPTISTEN GEMEENTE

NOORDBERGUM e.o.

DE OPEN DEUR



Hij (Jezus) is hier niet;
want Hij is opgestaan,
gelijk Hij gezegd heeft.

MATTHEUS 28 VERS 6

APRIL 2025

De moordenaars naast Jezus

Te midden van twee moordenaars
wordt Jezus aan het kruis geslagen.
De één sterft liever als barbaar;
de ander wil genade vragen.

De aarde wacht – het wordt zeer stil.
Twee mannen, die het kwaad bedreven.
En toch – een eeuwigheid verschil:
De een de dood, de ander 't leven.

Twee moordenaars aan 't donker hout,
met 't Licht der wereld in hun midden.
De één blijft onder alles koud;
de ander wil het Licht aanbidden.

De nacht valt en het wordt zeer stil.
Twee mannen hangen daar, ontluisterd.
En toch – een wereld van verschil:
de een het Licht, de ander 't duister.

Uit: Heilzaam licht

Van: Jelly Verwaal

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:

<https://facebook.com/baptistengemeentenoardburgum>

<https://pleinkerk.nl>

DE OPEN DEUR
Kontaktblad
van de
BAPTISTEN
GEMEENTE
NOORDBERGUM

Voorganger:
Vacant.

Pastoraal werker:
Br. J. Zeldenrust
06-111 896 93
j.zeldenrust@ziggo.nl

Secretariaat:
Tj. Van der Veen
Veldmansweg 30a
9257 VS Noordburgum
0511-475326
secretariaat@pleinkerk.nl

Redactie:
A. Eizema
Schoolstraat 140
9251 ED Burgum
0511-465733
deopendeur@hotmail.com

Bankrekeningnummer:
NL75 RABO 0349 8016 57,
t.n.v. Baptistengemeente
Noordbergum

Kerkgebouw:
Zevenhuisterweg 39
9257 VH Noordburgum
Telefoon 0511-474091

Bij de voorlaat:

Hij is opgestaan!

INHOUDSOPGAVE:

De moordenaars naast Jezus	2
Inhoudsopgave	3
Denk aan hen	4
Van de bestuurstafel	5
Goede Vrijdag	7
Themadienst 20 april, 1 ^e Paasmorgen	8
Palmpasen	9
Paasdankoffer	10
Grote schoonmaakactie	12
Opstanding	13
Dankbetuiging	14
Agenda april 2025	14
Nieuws van Unie-ABC	15
Kerkdiensten in april 2025	17
Wat zou ik gedaan hebben?	18

DENK AAN HEN

Ons samenleven is hard.

Onze taal dikwijls vol dreiging en geweld.

Protesteren. Kontesteren. Vechten !

Voor wat ? Voor een menselijke samenleving ?

We ontmenselijken ons samenleven door het verliezen van alle respect en alle fijngevoeligheid in onze menselijke verhoudingen.

We geloven nog altijd in macht.

We willen gelijk-hebben en proberen op alle mogelijke manieren de sterkste te zijn.

Ons gevoelsleven is verschaald en verarmd.

We hebben meer dan ooit behoefte aan zachtmoedigheid, aan tederheid.

Zachtmoedig word je, als je weet hoe breekbaar alle dingen zijn en hoe eenzaam de mensen.

Denk aan de vele, vele mensen, die door ziekte, gebrek, armoede, tegenslag langzaam uit het leven worden weggeschoven. Ze hunkeren naar een glimlach, wachten op een goed woord, verlangen naar vriendschap en meeleven. Denk aan de zieken, de bejaarden, de gehandicapten, die zelden of nooit een warme hand voelen die geen omhelzing meer kennen, die in hun eigen eenzaamheid begraven zijn.

Bekleed je met tederheid en zachtmoedigheid voor alle mensen om je heen en laat niemand meer in de kou staan.

Uit de bundel: Menslief ik hou van je!

Van: Phil Bosmans

Jacob Ykema.

Van de Bestuurstafel...

Allereerst willen we ook langs deze weg de familie Huizinga uit Surhuisterveen nogmaals heel hartelijk bedanken en complimenteren voor hun bijdrage en medewerking aan de Johannes de Heer 'Sing-in' op zondagmiddag 16 maart jl. Wat hebben we met velen in een nagenoeg volle kerkzaal genoten van de prachtige liederen en het zang- en muzikaal talent van deze familie, waarbij ze afwisselend met piano en orgel ondersteund werden door zr. Jellie Gjaltema-Sikkema.



Gelet op de reacties na afloop is een dergelijk zanguurtje zeker voor herhaling vatbaar.

Ook via ons YouTube kanaal is deze Sing-in (op het moment van inleveren van de kopij bij de drukker) al 688 !!! keer bekeken en beluisterd! Wat fijn dat op deze wijze ook velen met ons verbonden zijn.



(Foto: Bram Postma)

Zo ontvingen we van iemand een mailbericht met de volgende reactie: *'Ik heb de Zangdienst in Uw kerk gezien en ik vond het zo mooi en ik kon haast alle liederen die ze zongen wel en kon ze meezingen want het stond op de beamer. Het heeft mij bemoedigd en sterkte gegeven. Dit wou ik U even laten weten'*. Wat een mooie en bemoedigende reactie. Prijs de Heer!

Op zondagmorgen 30 maart a.s. hebben we weer een bijzondere dienst. Zr. Jellie van der Wal is dan jarig en trakteert de gemeente op een muzikale bijdrage van 'The Double Brothers'. In deze dienst zal br. Jan Zeldenrust voorgaan en zal br. Klaas Willem Wiersma bevestigd worden als lid van de Raad van Oudsten.

Onze eerstvolgende bijzondere activiteit in het kader van ons 140-jarig jubileumjaar vindt plaats op D.V. zondagmorgen 20 april a.s. (1^e Paasdag). Deze dienst wordt volledig verzorgd door de 'Entheos Vocal Group'. In deze themadienst 'Child of God' buigen zij zich over de vraag wat het betekent om een kind van God te zijn. Welke redenen voor dankbaarheid zijn er en welke tegenslagen kun je bij God kwijt? De dienst wordt omlijst met swingende gospels, ingetogen ballads en samenzang.

Als bestuur (Raad van Oudsten en Zakelijk Bestuur) hadden we op woensdagavond 5 maart jl. ons gezamenlijk maandelijks overleg. Als gasten waren die avond aanwezig de broeders Maurits Luth (Regio coördinator van onze Unie-ABC gemeenschap en voorganger van de Baptistengemeente te Kampen) en br. Jan Zeldenrust onze Pastoraal werker. Een bijzonder overleg waarbij we, naast de reguliere agendapunten, uitvoerig hebben nagedacht en gesproken over het door br. Maurits Luth ingebrachte onderwerp 'Vooruitblik Noordbergum 150 jaar'. Hoe zien we de toekomst? We bespraken o.a. de huidige zorgpunten: vergrijzing van de gemeente, hoe bereiken we jongeren en hoe vullen we de huidige en komende vacatures in binnen het bestuur. Maurits gaf aan dat we mogen 'dromen', dit geeft ook positieve energie! Als voorbeeld vertelde hij over een gemeente waar vanuit een bijna 'dode' situatie toch weer groei mocht komen, dankzij

het werk van onze Heer! Ondanks onze zorgen mogen we erop vertrouwen dat God ook ons en de gemeente daarin wil leiden. Een hulpmiddel zou een 'Gemeente Opbouw Plan' kunnen zijn en ook vanuit de Unie-ABC kan er meegedacht en ondersteuning geboden worden.

Vervolgens werden pastorale aandachtspunten, het huisbezoek, de financiële- en onderhoudszaken doorgenomen en besproken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u iets onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit schriftelijk doen per mail aan secretariaat@pleinkerk.nl of door middel van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen.

Uiteraard mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder de aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen.

Met een hartelijke groet,

Het Bestuur.

GOEDE VRIJDAG

Hoe kun je deze dag nog Goede Vrijdag noemen,
waar Hij, de Heer, Zijn lijden ondergaat.
Kleeft er aan kruisdood soms iets om te roemen?
Zie hoe Hem treft de pijn, de hoon en smaad.

Terwijl Hij 't leven liet op deze Goede Vrijdag,
de lijdenskelk tot op de bodem dronk,
werd het zéér goed, zo stralend als een meidag,
omdat Hij jou en mij het Leven schonk.

*Uit: Heilzaam licht
Van: Jelly Verwaal*

Themadienst 20 april 1^e paasmorgen:

Entheos Vocal Group brengt voor het eerst in haar bestaan een eigen themadienst:

'Child of God'. In deze themadienst wil 'Entheos Vocal Group' zich buigen over de vraag wat het betekent om een kind van God te zijn.

Welke redenen voor dankbaarheid zijn er en welke tegenslagen kun je bij God kwijt?

Op interactieve wijze zet 'Entheos Vocal Group' de gemeente aan het denken.

De dienst wordt omlijst met swingende gospels, ingetogen ballads en samenzang met de gemeente.



'Entheos Vocal Group' bestaat uit een groep bevlogen zangers, een begeleidingsband en eigen technische crew. Met de betekenis 'bezieling in God' en de verwijzing naar enthousiasme geven de leden van 'Entheos Vocal Group' uiting aan het verlangen om Gods liefde voor mensen uit te dragen. 'Entheos Vocal Group' streeft naar een hoog muzikaal niveau, waarin de stemmen van de zangers en de begeleidingsband elkaar aanvullen.

'Entheos Vocal Group' is gestart in februari 2023 en staat onder leiding van Joeke Hoekstra.

De bevlogen dirigent heeft zijn sporen verdiend in de musical- en muziekwereld en dirigeert in het Circustheater o.a. Frozen en Aida. Ook is hij werkzaam in het Residentie Orkest en het Metropole Orkest.

Het belooft een mooie themadienst te worden en wij als bestuur willen jullie allemaal uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Misschien ook een mooi moment om iemand mee te nemen! De dienst begint om 10.00 uur en uiteraard is er na de dienst een moment om een kop koffie of thee met elkaar te drinken en mogelijkheid om na te praten.

PALMPASEN



Knutselmiddag

Zaterdag 12 april vanaf 13.30 uur

in "De Bining" bij de PKN kerk, Rijksstraatweg 15

Doe je mee?

We willen met jullie Palmpaasstokken maken.

Deze stokken hebben een bijzondere betekenis. Je hoort het verhaal dat hierbij hoort en gaat lekker aan de slag. Je krijgt een glaasje limonade en wat lekkers. Om 15.30 uur is de knutselmiddag afgelopen.

Als je zin hebt om mee te doen, wil je dit dan aan ons doorgeven? Dat is belangrijk omdat we dan voor voldoende materiaal kunnen zorgen.

Stuur een appje met naam + leeftijd naar:

Wieke: 06 20502037

Of naar Annagreet: 06 12553011

Geef je op vóór 1 april. Tot dan!



Paasdankoffer 2025

Opleiden voorgangers ver weg

Op het Baptisten Seminarium zetten onze docenten en andere medewerkers zich met hart en ziel in voor de opleiding van voorgangers en leiders voor de Unie-ABC-gemeenschap. Ook zet het Seminarium zich in voor kennisontwikkeling door onderzoek naar de Bijbel en onze eigen geschiedenis, in verbinding met de kerkelijke praktijk.

Niet alleen voor onszelf

Behalve studenten opleiden 'voor onszelf', is het Seminarium al jaren betrokken bij de ondersteuning van studenten uit andere landen. Zo steunen we het project Breuken en Bruggen van de Vrije Universiteit in Amsterdam dat theologiestudenten uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië een studiebeurs geeft om drie maanden in Nederland te studeren. De afgelopen jaren is gebleken dat deze studieperiode grote betekenis heeft voor een student en zijn of haar gemeente. Daarom ondersteunen we jaarlijks de komst van een student uit Baptisten- of CAMA-kring. Jaarlijks ontvangen we de hele groep ook in het Baptist House, wat leidt tot mooie ontmoetingen met onze studenten.

Verder wordt er soms een buitenlandse theologiestudent begeleid bij zijn of haar promotieonderzoek en geven er jaarlijks twee Nederlandse voorgangers een week lang les aan de Gypsy Smith School in de Roemeense hoofdstad Boekarest, waar Roma-voorgangers worden opgeleid.

Breuken en Bruggen

Afgelopen najaar spraken we met theologiestudent Thang Pi uit Myanmar, een van de studenten van Breuken en Bruggen. Thang Pi is voorganger in een Baptistengemeente, maar heeft twee jaar verlof om een master te doen. Hij verdiept zich in het onderwerp discipelschap

en het Evangelie van Marcus. "In Myanmar heerst godsdienstvrijheid en baptist zijn is niet ongebruikelijk", vertelt hij. "Wel hebben we te maken met grote politieke spanningen, waardoor het niet gemakkelijk is om het land te verlaten. Het is dus een heel bijzondere kans om deze maanden in Europa door te brengen. Ik kan hier in alle rust van de bibliotheek gebruikmaken en geniet ook van het contact met studiegenoten uit andere landen. Dat is erg verrijkend. Ook bezoeken we verschillende kerken."



Helpt u mee?

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie-ABC o.v.v. 'Opleiding voorgangers'.

Ook uw gebed hiervoor wordt erg gewaardeerd. Neem voor meer informatie contact op met het Baptisten Seminarium via rector@unie-abc.nl. Een bijdrage aan dit project bevelen wij van harte bij u aan!

Het bestuur.



Grote schoonmaakactie in en rond ons kerkgebouw

Deze twee keer per jaar terugkerende activiteit (*1^e zaterdag van april en oktober*) staat nu weer gepland voor **zaterdag 5 april a.s.** en daarvoor zijn natuurlijk weer vrijwilligers nodig.

Daarom doen wij een beroep op broeders en zusters in de gemeente die in de gelegenheid zijn en bereid zijn om even te komen helpen! Immers vele handen verlichten het werk! Bovendien is het, zo is inmiddels de ervaring, heel gezellig om op deze wijze samen bezig te zijn in en rond het kerkgebouw!

We beginnen 's morgens met dit stukje gemeentewerk om **9:00 uur** na een kopje koffie of thee en het is de bedoeling dat we het gehele kerkgebouw van binnen en, als de weersomstandigheden dat toelaten, buiten een extra schoonmaakbeurt geven, waaronder het lappen van de ramen.

Rond **10:30 uur** drinken we gezamenlijk weer een kopje koffie of thee (*uiteraard met iets erbij*) en streven er naar dat uiterlijk **12:30 uur** het werk is voltooid.

Voor deze gezamenlijke activiteit kunt u zich opgeven bij **zr. Sjoukje Wijbenga via: e-mailadres: sjoukje-wijbenga@hotmail.com of telefonisch via 0511-47 62 07 of 06-15 58 65 81**

Vragen? Bel, App of mail gerust!

Bij voorbaat dank voor uw/jouw aanmelding!

Opstanding

*Het klinkt zo makkelijk: 'De Heer is opgestaan!'
De werk'lijkheid is moeilijk te aanvaarden,
want die vier woorden spreken van een aarde
waaraan de dood voorgoed voorbij zal gaan.*

*En in ons zingen klinkt een diepe ondertoon:
want wat is 'dood' en wat wil zeggen 'leven'?
Zijn beide niet: te worden opgeheven
tot waar wij wand'len mogen met Gods Zoon?*

*De Heer is opgestaan! Een wonder, wereldwijd;
het is alleen maar biddend te aanvaarden,
want het verbindt de hemel met de aarde;
wie dàt gelooft, leeft tot in eeuwigheid!*

*Uit: Sporen in het zand
Van: Nel Benschop*

Dankbetuiging

Heel hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes, bezoeken en bloemen die ik heb gekregen tijdens mijn verblijf in het zorgpension "Sionsberg".

Toen ik thuiskwam lag de brievenbus weer vol met kaarten voor mijn verjaardag.

Ik werd er even stil van, nogmaals hartelijk dank.

Mijn herstel heeft nog wat tijd nodig.

Hartelijke groeten van zr. Eelkje de Vries.

AGENDA APRIL 2025

02-04	19.30 uur	Bestuursvergadering RvO en ZB	De Rank
03-04	14.30 uur	Omega bijeenkomst	De Rank
08-04	19,30 uur	3 Kerken raden overleg	NGK
11-04	14.00 uur	Vrouwencontact "Lichtdragers"	De Rank
25-04	14.00 uur	Vrouwencontact "Lichtdragers"	De Rank

Het volgend nummer van "De Open Deur"
(mei 2025) verschijnt op zondag 27 april 2025.
Copy kunt u uiterlijk zondag 20 april inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl

LATEN WE ELKAAR ONTMOETEN!

De komende tijd zijn er verschillende gelegenheden om elkaar in Unie-ABC-verband te ontmoeten.

Regioavonden en Landelijke Unie-ABC-dag

Zo is er in elk van de zes regio's in maart of april een Regioavond en bereiden we voor vrijdag 23 mei weer een Landelijke Unie-ABC-dag met Ledenvergadering voor in Ede – met onder meer boeiende workshops (o.a. gebed, exegese, Jezus zien in de schepping) en een 'liturgische proeverij'.

Open dag Sprekersroute

Verder is op 11 april in Amsterdam de tweede open dag van de Sprekersroute. Wacht niet te lang met aanmelden, want in maart was er helaas een aanmeldstop nodig vanwege de grote belangstelling.

Believers Church Conference

Nog wat verder weg – maar aanmelden moet wel snel gebeuren – is de internationale Believers Church Conference van 1 tot en met 4 juni. Onze oud-rector Teun van der Leer vertelt op onze website waarom je écht (een deel van) deze conferentie mee moet maken! Kijk voor alle informatie op www.unie-abc.nl.

PROJECT VAN DE MAAND



In Turkije is vrijheid van godsdienst, maar christenen vormen een zeer kleine minderheid die het niet altijd gemakkelijk hebben en niet in het openbaar over Jezus of de Bijbel mogen praten. Toch heeft de protestantse kerk de afgelopen 25 jaar een opmerkelijke groei

doorgemaakt: van naar schatting 3.000 naar zo'n 7.000-13.000 gelovigen. De EBMI ondersteunt zes baptistenkerken in Turkije die samen de Turkse Baptisten Unie vormen. De gemeenteleden doen onder meer veel diaconaal werk onder Syrische vluchtelingen en willen de bestaande kerk verder ontwikkelen. Vorig jaar kregen dertien studenten van het het Polycarpus Bijbel Seminarie hun diploma. 'Gemeentewerk in Turkije' is in april ons Project van Hoop. Help en bid je mee? Meer informatie: www.unie-abc.nl.

Agenda	
2025	
25 mrt.	Regioavond Midden-Oost in Arnhem
26 mrt.	Regioavond Oost in Assen
27 mrt.	Regioavond Zuid in Helmond
31 mrt.	Regioavond Noord in Sneek
1 apr.	Regioavond Middenwest in Utrecht
3 apr.	Regioavond Noordwest in Amsterdam
11 apr.	Open dag Sprekersroute, Baptist House
23 mei	Landelijke Unie-ABC-dag en Ledenvergadering, Goede Herderkerk Ede
1-4 jun.	Believers Church Conference

KERKDIENSTEN IN APRIL 2025

Noardburgum – 10.00 uur

- 06-04 Voorganger: *Br. Lammert Beuneker*
Viering Heilig Avondmaal
Organist: *Br. Henk de Vries*
Bloemen: *Zr. Matty Wiersma-Boersma*
- 13-04 Voorganger: *Br. Piet Luhoff*
Begeleiding: *Praisegroep*
Bloemen: *Zr. Teatske Djurrema-van der Meer*
- 18-04 Voorganger: *Br. Jan Zeldenrust*
Viering Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag Organiste: *Zr. Froukje ten Cate-Booij*
- 20-04 Voorganger: *Themadienst "Child of God"*
1^e Paasdag Begeleiding: *Entheos Vocal Group*
Bloemen: *Zr. Jellie van der Wal*
- 27-04 Voorganger: *Br. Hans Stropkap*
Begeleiding: *Gospelgroep Jair*
Bloemen: *Fam. A. van der Veen*

Wat zou ik gedaan hebben?

*'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben
als 'k leefde in die tijd
waar Hij als Kind al weten moest
van 'd helse zware strijd
'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben
als 'k in Gethsemané
Zijn knechten daar zag slapen,
misschien sliep ik wel mee.*

*'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben
als 'k wist wat komen ging.
Zou 'k net als Hem vertrouwen op
Zijn Vaders zegening?
'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben,
zou 'k net als Judas zijn?
Zou 'k vriendschap met Hem sluiten
- al; was 't bij hem maar schijn. –*

*Of... zou ik zoals Petrus zijn
die daar Zijn Heer verried?
Zou 'k net als hem daar zeggen:
Nee écht, ik ken Hem niet!
'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben
als ik het kruis zou zien
dat Christus daar moest dragen,
weet jij het wel misschien?*

*'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben
toen Hij die woorden zei:
Ach Vader God, vergeef het hen,
'k nam ook hún kruis op Mij!
'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben,
zou 'k als Maria zijn
die alles schrijnend aan moest zien,
- haar hart vervuld van pijn? –*

*'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben
als 't midden op de dag
ineens volledig donker werd,
'k geen hand voor ogen zag.
Zou 'k angstig zijn als ik daar was
waar Hij Zijn laatste kracht
bewaarde om te roepen:
Mijn God, het is volbracht?*

*Ik zou het echt niet weten,
'k weet wel dat Hij nú leeft
en dat Hij door die zwarte dag
weer 't eeuwig leven geeft,
aan ieder die Hem liefheeft,
die zingt met hart en stem:
'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben,
maar tóch ... Ik hoor bij Hem!*

Jolanda Vlastuin.

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn)

