

**BAPTISTEN GEMEENTE**

**NOORDBERGUM e.o.**

# **DE OPEN DEUR**



**NOVEMBER 2024**



*Een welgevulde lamp  
Wij mogen samen gaan  
de weg die voor ons ligt.  
U reikt ons Woorden aan  
die spreken van het licht  
dat er zal zijn  
wanneer wij daarom vragen.  
Een welgevulde lamp  
in 't komen van de dagen.*

*De toekomst nog gesluierd  
kent geen zorgen.  
Wij wandelen met U,  
zijn onderweg naar morgen.  
Wij mogen weten,  
wij, die met U reizen  
Uw lamp, Uw licht  
zal ons het pad wel wijzen.*

*Uit: Zingen in de morgen  
Van: Wim Plomp*

**Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:**

**<https://facebook.com/baptistengemeentenoordburgum>  
<https://pleinkerk.nl>**

**DE OPEN DEUR**  
**Kontaktblad**  
**van de**  
**BAPTISTEN**  
**GEMEENTE**  
**NOORDBERGUM**

Voorganger:

Vacant

Secretariaat:

Tj. Van der Veen  
Veldmansweg 30a  
9257 VS Noardburgum  
0511-475326  
secretariaat@pleinkerker.nl

Redactie:

A. Eizema  
Schoolstraat 140  
9251 ED Burgum  
0511-465733  
deopendeur@hotmail.com

Bankrekeningnummer:  
**NL75 RABO 0349 8016 57**,  
t.n.v. Baptistengemeente  
Noordbergum

**Kerkgebouw:**  
**Zevenhuisterweg 39**  
**9257 VH Noardburgum**  
**Telefoon 0511-474091**

---

**Bij de voorlaat:**

***HERFST***

---

INHOUDSOPGAVE:

Een welgevulde lamp	2
Inhoudsopgave	3
Overdenking	4
Van de bestuurstafel	5
Mission Possible Nederland	8
Van het secretariaat	10
Jeugdavond in Noardburgum	10
Van de penningmeester	11
Nieuws van Unie-ABC	12
Agenda november 2024	13
Kerkdiensten in november 2024	14
Herfst	15

# Overdenking

'Elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel lijdt, lijden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als hij. U hoort allemaal bij het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam.' 1 Korintiërs 12:26-27 HTB.

Wij allen samen maken deel uit van Jezus' lichaam — de Gemeente. Samen weerspiegelen we wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Wanneer we Jezus als onze Verlosser aanvaarden, ontvangen we zijn Heilige Geest. De Heilige Geest stelt ons in staat te leven zoals Jezus, door ons toe te rusten met unieke gaven die we kunnen gebruiken om de Gemeente te versterken en te bemoedigen. En als we naar de Heilige Geest luisteren, brengt Hij ons dichter bij God en bij elkaar.

En omdat het dezelfde Geest is die in ieder van ons werkt, maakt iedereen die bij Jezus hoort deel uit van zijn lichaam en heeft hij of zij een unieke rol te spelen. Maar net zoals een fysiek lichaam niet functioneert tenzij alles samenwerkt, zal de Gemeente niet functioneren zoals ze bedoeld is. Tenzij we open staan voor het werk van de Geest in ons en toegewijd zijn om Jezus op de eerste plaats te zetten.

De Gemeente is gezond als ze samenwerkt —verenigd in haar verlangen om mensen lief te hebben zoals Jezus dat deed en anderen te dienen zoals Jezus dat deed.

In de praktijk kan dit eruit zien als het dienen van de mensen die we zien in de winkel, op straat of bij een kerkdienst. Het kan

eruit zien als iemand bij je thuis uitnodigen voor een maaltijd of een goed doel financieel ondersteunen.

Als we christenen zijn, dan maken we deel uit van Jezus' lichaam — zijn Gemeente— en hebben we een unieke rol te spelen in de opbouw daarvan. We zijn geroepen om de gaven die de Heilige Geest ons geeft te gebruiken om elkaar aan te moedigen en opofferingsgezind te dienen, waarbij we verenigd blijven in onze liefde voor onze Heiland. Als we dat doen, schijnt Jezus door ons heen en raakt hij een gebroken wereld die hoop nodig heeft.

Met een hartelijke broedergroet,  
Harrie Wijma.

### **Van de Bestuurstafel ...**



Nadat we in de dienst van zondagmorgen 29 september jl. afscheid hadden genomen van ds. Tjerk Bosscher en zijn gezin in verband met hun vertrek naar de Baptistengemeente te Veendam, hebben we als bestuur in onze vergadering van 2 oktober jl. afscheid genomen van Tjerk als lid van het bestuur (Raad van Oudsten) en hem bedankt voor de prettige samenwerking, zijn ondersteuning en adviezen die we van hem ontvingen in zijn periode als voorganger van de Gemeente.

Bij de intrededienst van ds. Bosscher in Veendam vertegenwoordigden de broeders Tjipke van der Veen en Harrie Wijma onze gemeente en feliciteerde Harrie in een korte toespraak de broeders en zusters in Veendam met hun nieuwe voorganger en wenste gemeente, voorganger en gezin een goede en gezegende tijd toe. Naast bovengenoemde broeders

waren nog zes broeders en zusters uit ons midden afgereisd naar Veendam.

Zonder voorganger breekt er nu voor het bestuur en de gemeente een andere periode aan en doet zich natuurlijk de vraag voor 'Hoe nu verder'?

Toen in juni jl. bekend werd dat het onze voorganger het op hem uitgebrachte beroep naar Veendam had aangenomen hebben we als bestuur tijdens de zomerstop al gewerkt aan de voorbereiding voor een gepast afscheid en hebben we ook voorzichtig plannen gemaakt voor de toekomst en nagedacht over verschillende mogelijkheden. We kwamen uit op een vijftal opties waar eventueel een keuze uitgemaakt kon worden. Tijdens de gemeenteavond op woensdagavond 9 oktober jl. werden deze opties op formulieren ter bespreking en ter invulling voorgelegd aan de 43 aanwezige leden en vrienden. Het uiteindelijke resultaat werd door het bestuur meegenomen voor de formulering van een voorstel ter besluitvorming. Na een inventarisatie is de uitslag van de 37 ingevulde en ingeleverde formulieren inmiddels bekend en heeft 54% van de aanwezigen gekozen voor de optie 'Op korte termijn op zoek naar een Pastoraal werker' en werd ook in meerderheid een naam aangegeven. Deze optie wordt nu door het bestuur uitgewerkt en wij hopen u binnenkort over de uitkomst nader te informeren.

Van deze gemeenteavond is door onze secretaris een verslag gemaakt. U kunt dit na 6 november a.s. lezen door in te loggen op het afgeschermd deel van onze site [www.pleinkerk.nl](http://www.pleinkerk.nl). Het verslag is te vinden onder: 'Verslag(en) en notities van Gemeentevergaderingen'. Als u (nog) niet over een inlogcode beschikt, dan kunt u deze aanvragen bij onze secretaris via 06-22210805 of [secretariaat@pleinkerk.nl](mailto:secretariaat@pleinkerk.nl)

Meldingen van ziekte en ziekenhuisopnames kunnen, zoals voorheen, doorgegeven worden aan br. Thijmen de Vries (06-30404235). Als er sprake is van een overlijden, dan dient dit gemeld te worden aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen (06-22210805). Hij geeft dit dan door aan de Raad van Oudsten die vervolgens contact opnemen met de nabestaanden.

Door het vertrek van Tjerk en het onlangs tussentijds aftreden van zr. Nettie Postma-Mars, bestaat de Raad van Oudsten nu nog uit drie leden (br. Harrie Wijma, br. Thijmen de Vries en br. Jacob Ykema). Br. Thijmen de Vries is in 2025 aftredend en niet herkiesbaar. Hij heeft dan gedurende een periode van twee keer vier jaar de gemeente gediend als oudste en br. Jacob Ykema worstelt nog met de gedachte of hij zich in 2025 wel of niet beschikbaar zal stellen voor nog een volgende periode van vier jaar. Hierdoor wordt het bestuur en met name de Raad van Oudsten heel kwetsbaar. Daarom zal er binnenkort een tussentijdse verkiezingsronde plaatsvinden waarmee we de ontstane vacature door het tussentijds aftreden van zr. Nettie Postma-Mars eerst weer hopen in te vullen.

Tijdens de recent gehouden gemeenteavond is ook uitvoerig gesproken over hoe we nu verder gaan met en invulling geven aan Bijbelstudie, Bidstond en de Omega middagen. Er zijn diverse suggesties gedaan die we als bestuur meenemen ter verdere bespreking en uitwerking in onze eerstvolgende bestuursvergadering. De huidige Omega groep blijft voorlopig doorgaan onder leiding van de broeders Bram Postma en Harrie Wijma.

Tenslotte willen we als bestuur ook langs deze weg de dertien broeders en zusters die op zaterdagmorgen 12 oktober jl. de handen uit de mouwen staken voor het schoonmaakwerk in en

rond ons kerkgebouw, nogmaals bedanken. Het geheel ziet er weer keurig, netjes en schoon uit!

Ook een woord van dank aan de Roemenië werkgroep (Stichting Misszió Románia) voor de korte presentatie tijdens de dienst op zondagmorgen 13 oktober jl. van hun activiteiten, met name het zomerkampwerk voor de kinderen in Călimănești, en na afloop van de dienst, de traktatie op Roemeense lekkernijen bij de koffie. Het was jammer dat door een storing in het technisch systeem van 'Beeld en Geluid' de presentie van foto's etc. niet via de beamer ondersteund kon worden. Wij wensen de werkgroep Gods onmisbare zegen toe bij hun activiteiten en de voorbereidingen voor een kamp in de zomer van 2025.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u iets onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit schriftelijk doen per mail aan [secretariaat@pleinkerk.nl](mailto:secretariaat@pleinkerk.nl) of door middel van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder de aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen.

Met een hartelijke groet,  
Het Bestuur.

## **Mission Possible Nederland**

Er staat een grote pan soep te borrelen in mijn keuken. Een mega pan, ooit gekregen van mijn schoonmoeder. Ik geloof dat er zo'n 20 liter in kan. Gelukkig heb ik een keukenkastje waar de pan in past. Binnenkort hebben we een feestje en ik maak van één van de reuzenpompoenen uit de moestuin een verse soep. Het is wel even rekenen met de ingrediënten om ervoor te



zorgen dat de smaak goed in orde is straks. Ik leg de appels, de wortels en de uien klaar en begin met schillen en snijden.

Terwijl ik in de pan roer en er lekkere geuren door de keuken beginnen te zweven, komen de kinderen thuis. Ze schuiven aan tafel in de keuken, vertellen wat verhalen van school en bietsen alvast wat soep. En een warme chocolademelk, want het regent. Ze zijn weer thuis. En ineens voel ik me zo dichtbij mijn collega's op het veld. Verse soep, warme choco en verhalen delen. Thuis. Thuis is juist dit simpele. Maar het kan zo ontzettend ver zijn als je diep in de problemen zit. Verhalen over mishandeling, armoede en achterstand vullen dagelijks mijn beeldscherm van mijn laptop. Foto's waar je bij pasgeboren baby's al eenzaamheid in de ogen ziet. En elke keer raakt het mijn hart opnieuw. Elke keer voel ik weer de pijn. En de dankbaarheid voor het thuis dat ik voor mijn eigen kinderen kan zijn.

Veel Mission Possible projecten zijn begonnen met soep. Het uitdelen van warme soep aan de straatkinderen in Moskou. En tijdens één van mijn recente reizen stond er een Roma moeder in grote pan maaltijd soep te roeren in Slatina, Bulgarije. De kinderen kregen allemaal een kop van deze voedzame soep met een stuk brood. Soms is het de enige maaltijd die ze op een dag krijgen. Samen bidden, samen danken, samen eten.

Zoveel pannen soep zijn er al gemaakt. En terwijl ik in mijn eigen pan roer, bid ik in mijn hart dat er nog heel veel soepen worden gemaakt. Dat er, letterlijk, warmte kan worden uitgedeeld. En dat er in die warmte liefde zit. Liefde van ons, maar juist ook liefde van God. Dat de mensen die we willen bereiken met Zijn liefde een warmte ontvangen die blijft nadat de soep op is.

Bid jij met ons mee? En wil je ons werk ondersteunen? Geef 15 euro voor 1 warme pan soep. Maak je gift over op NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible o.v.v. Een warme pan soep of scan het tikkie.

PS: Welke soep doet jou aan thuis denken? Stuur je favoriete recept naar ons op! Via de socials zullen we de recepten delen en elkaar inspireren tot het uitdelen van heel veel soep.

Gerande Sikkema – Adjunct directeur Mission Possible Nederland

## **VAN HET SECRETARIAAT**

Donderdag 17 oktober jl. kregen wij een berichtje van zr. Willy Zeldenrust-ten Harkel dat haar man, Jan Zeldenrust, met spoed was opgenomen in het ziekenhuis vanwege een aneurysma. Hij is intussen geopereerd en mocht zaterdag 19 oktober weer naar huis. Het is heel kritiek geweest en hij moet voorlopig nog rustig aan doen. Wij wensen Jan een goed herstel toe en zijn de Heer dankbaar dat alles zo goed is verlopen. Jan stond in november ingepland voor twee spreekbeurten, maar dat kan niet doorgaan.

De secretaris,  
Tjipke van der Veen.

## **Jeugdavond in Noardburgum**

Op 1 november 2024 is er een Jeugdavond in de PKN-kerk in Noardburgum, welke begint om 21:45 uur. Het thema is: FEEST. Spreker is André van der Meer. Spreker en band zijn aanwezig om er een gezellige avond van te maken met alle jeugd vanaf 12 jaar uit Noardburgum en omstreken. Nodig gerust je vrienden uit.



## Van de penningmeester...

### Kort financieel verslag t/m 15 oktober 2024:

	Werkelijk	Begroting	Vershil
Vrijwillige bijdragen	€ 49.390,64	€ 56.000,00	€ -6.609,36
Collecten Gemeentewerk	€ 9.977,34	€ 11.812,50	€ -1.835,16
Collecten en overige opbrengsten fondsen	€ 2.325,00	€ 1.093,75	€ 1.231,25
Bijdr. Uniecontributie	€ .2.231,00	€ 2.406,25	€ -175,25
Bijdragen de Open Deur	€ 684,00	€ 700,00	€ -16,00
Rente opbrengsten	€ -	€ 525,00	€ -525,00
Huuropbrengsten	€ 6.605,00	€ 8.050,00	€ -1.445,00
Giften	€ 1.276,28	€ -	€ 1.276,28
Opbrengst consumpties	€ 904,95	€ 1.531,25	€ -626,30
Overige bijdragen	€ 654,65	€ -	€ 654,65
Totaal ontvangen	€ 74.048,86	€ 82.118,75	€ -8.069,89
Totaal uitgaven	€ 70.838,35	€ 86.773,75	€ -15.935,40
Toevoegingen en onttrekkingen	€ 1.201,08	€ 5.293,75	€ -4.092,67
Resultaat per:15-10-2024	<b>€ 2.009,43</b>	€ 638,75	€ 1.370,68

Nog twee maanden te gaan en dan is er weer een jaar voorbij. Denkt u nog even aan uw Uniecontributie? Ook de vrijwillige bijdragen en collecten gemeentewerk lopen iets achter. Bij voorbaat dank!

Uw penningmeester,  
Jan Eefting

### LANDELIJKE UNIE-ABC-DAG EN LEDENVERGADERING

Kom je zaterdag 16 november ook naar de landelijke Unie-ABC-dag in Amersfoort? Op het programma staan allerlei ingrediënten van geloofsbeleving (onder meer een Avondmaalsviering), ontmoeting, samen eten en een stukje Ledenvergadering. De dag duurt van 11.00 tot 19.00 uur. Heel hartelijk welkom, ook voor gemeenteleden die geen officiële afgevaardigde zijn. Lees meer op de website en meld je daar ook aan: [www.unie-abc.nl/alv](http://www.unie-abc.nl/alv).

### WORD UNIE-ABC-AMBASSADEUR

Unie-ABC gaat in elke aangesloten gemeente op zoek naar één of twee ambassadeurs, die namens hun gemeente actief contact onderhouden met de landelijke geloofsgemeenschap. Zij zijn aanspreekpunt voor de regiocoördinator: horen van hem wat er landelijk speelt en



brengen dat over naar hun eigen gemeente, maar vertellen andersom ook hoe het in hun gemeente gaat en waar ze hulp of advies in zouden kunnen gebruiken. Verder bezoeken ze de regioavonden en de landelijke dagen, krijgen zo meer feeling met Unie-ABC en leren ook steeds meer mensen kennen. Klinkt dat als iets voor jou? Kijk dan eens voor meer informatie op [www.unie-abc.nl](http://www.unie-abc.nl).

### APP: HOE DOEN JULLIE DAT?

Hoe doet jouw gemeente dat met mentoraat van jonggelovigen? Zijn er gemeenten die online advertenties inzetten om zich 'vindbaar' te maken? Hoe geven jullie 'veilig gemeente zijn' vorm? Zijn er gemeenten die op creatieve manieren met gebed bezig zijn? Een

aantal voorbeelden van vragen die de afgelopen tijd binnen de Unie-ABC-app werden gesteld (en vanuit andere gemeenten weer beantwoord). Heb je de app al? Meer informatie daarover staat op: [www.unie-abc.nl/app](http://www.unie-abc.nl/app).

## PROJECT VAN DE MAAND

De Hoop Kliniek in Guinee biedt medische zorg aan de allerarmsten in een grote regio, waaronder wondzorg, tandzorg, chirurgie en kraamzorg. In woord en daad wordt hier het Evangelie uitgedragen. Vanuit CAMA Zending zijn er drie Nederlandse



zendingen bij betrokken, waaronder bij het opleiden van lokale medewerkers. In november is dit ons 'Project van Hoop'. Geef en bid je mee?

<b>Agenda</b>	
<b>2024</b>	
4 nov.	Vrouwen Wereldgebedsdag EBF
16 nov.	Landelijke Unie-ABC-dag met Algemene Ledenvergadering

## AGENDA VOOR NOVEMBER 2024

06-11	09.30 uur	Evangelisatiewerkgroep Noardburgum	Bij Tjipke thuis
06-11	19.30 uur	Bestuursvergadering RvO en ZB	De Rank
08-11	14.00 uur	Vrouwencontact "Lichtdragers" <i>Baptisten Vrouwen Gebedsdag</i>	De Rank
22-11	14.00 uur	Vrouwencontact "Lichtdragers"	"De Rank

## KERKDIENSTEN IN NOVEMBER 2024

### Noardburgum – 10.00 uur

- 03-11 Voorganger: Ds. Anne de Vries  
**Viering Heilig Avonmaal**  
Organiste: Zr. Froukje ten Cate-Booij  
Bloemen: Fam. B. Poeze
- 10-11 Voorganger: Nog niet bekend  
Begeleiding: Victory by Grace  
Bloemen: Fam. A. van der Veen
- 17-11 Voorganger: Nog niet bekend  
Begeleiding: Praisegroep  
Bloemen: Zr. R. Stenekes-Zijlstra
- 24-11 Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher  
**Eeuwigheidszondag**  
Organist: Br. Henk de Vries  
Bloemen: Fam. A. Kooistra

Het volgend nummer van 'De Open Deur'  
december 2024) verschijnt op zondag 24 november 2024  
Copy kunt u uiterlijk 17 november 2024 inleveren  
bij de redactie, het liefst via e-mail:  
[deopendeur@hotmail.com](mailto:deopendeur@hotmail.com) of [secretariaat@pleinkerk.nl](mailto:secretariaat@pleinkerk.nl)

## Herfst

De bloemen sterven in de tuinen  
een trage, maar gestâge dood.  
De bomen dragen in hun kruinen  
weer sluiers, bruin en geel en rood.

Er hangt een sfeer van stil berusten  
in wat nu haast te komen staat,  
alsof de zon de knoppen kust:  
het gaat niet meer, je komt te laat.

De somberheid der grauwe luchten,  
de geur van nat en rottend mos,  
de laatste roos, de laatste vruchten,  
't maakt àl een weemoed in ons los.

Zal dit de laatste winter wezen,  
waar al dit schoons in onder gaat?  
Hoe vaak een herfst nog Heer, na deze,  
die zoveel kleuren achterlaat?

Er vaart een heimwee door de hagen,  
verwachting ritselt overal.  
Welk jaartal zal die herfstdag dragen  
waarop Uw lente volgen zal?

*Uit: Een fluit van riet  
Van: Enny IJskes-Kooger*

