



**BAPTISTEN GEMEENTE**

**NOORDBERGUM e.o.**

**DE OPEN DEUR**



***OKTOBER 2024***

## **MEER GEDULD**

*God, ik wil U vragen  
om, als 't kan, iets meer geduld  
voor mijn vele vragen,  
die nog nimmer zijn vervuld.  
Men zegt dikwijls dat U  
'n Hoorder der gebeden bent,  
zelfs de kleinste zorgen,  
echt van al Uw kind'ren kent.*

*Moet ik soms beseffen:  
niet mijn wil, maar d' Uwe, God  
en is dat het richtsnoer,  
dat bepaalt mijn levenslot?  
Maar 'k ben ongeduldig,  
en het wachten duurt zo lang.  
In die trieste stilte  
word ik wel eens moe en bang.*

*Daarom smee ik, Vader:  
in een enkel woord gehuld:  
Schenk mij voor mijn zorgen  
toch in hemelsnaam geduld!  
Zo gerust te blijven,  
zo mijn toekomst tegemoet,  
diep in mij de woorden:  
Zo U doet, God, is het goed!*

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn)

**Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:**

**<https://facebook.com/baptistengemeentenoardburgum>**

**<https://pleinkerk.nl>**

**DE OPEN DEUR**  
**Kontaktblad**  
**van de**  
**BAPTISTEN**  
**GEMEENTE**  
**NOORDBERGUM**

Voorganger:

Vacant.

Secretariaat:

Tj. Van der Veen  
Veldmansweg 30a  
9257 VS Noardburgum  
0511-475326  
secretariaat@pleinkerker.nl

Redactie:

A. Eizema  
Schoolstraat 140  
9251 ED Burgum  
0511-465733  
deopendeur@hotmail.com

Bankrekeningnummer:  
**NL75 RABO 0349 8016 57,**  
t.n.v. Baptistengemeente  
Noordbergum

**Kerkgebouw:**  
**Zevenhuisterweg 39**  
**9257 VH Noardburgum**  
**Telefoon 0511-474091**

---

**Bij de voorplaat:**

**Afscheid van**  
**voorgangersechtpaar**

---

INHOUDSOPGAVE:

Meer geduld	2
Inhoudsopgave	3
De overdenking n.a.v. Psalm 23	4
Van de bestuurstafel	5
Is er meer?	8
Afscheidsweekend voorganger en gezin	10
Dankbetuigingen	14
Overlijden br. Roel Kooistra	15
Van het secretariaat	18
Stichting Mission Possible	18
Nieuws van Unie-ABC	20
Agenda oktober 2024	21
Kerkdiensten in oktober 2024	22
De belangrijkste mens	23

## Overdenking nav Psalm 23

Dit zal mijn laatste overdenking zijn die ik schrijf voor mijn intrede in Veendam. Een bijzondere stap en toch ook wel een stap met emoties. Rond Pinksteren wisten we nog niet welke weg we moesten gaan. Maar het thema "wandelen met God" ging door Gods geest ook een nieuwe weg openen. Ik mocht door mijn eigen preek ontdekken dat ook ik zelf die Geest niet de weg moest wijzen. Ik moest mij ook laten leiden en meenemen op de nieuwe weg. Het jaarthema "Wie volgt?!" slaat voor mij dan ook vooral op het volgen van de Weg van de Geest. Ik moet leren te volgen en ook u wordt opgeroepen om te volgen en Zijn Weg te verstaan.

Maar wat is dan Gods weg met jouw leven? Goede vraag. Misschien sta je wel voor een moeilijke keuze, denk je na over je toekomst of vraag je je af waarvoor jij hier op aarde bent. Je vuurt schietgebedjes af naar de hemel. En waar het geen schietgebedjes zijn, zijn het misschien wel grote smeekgebeden om een antwoord. 'Heer, welke weg mag ik gaan? Wat is de beste keuze? Wat is Uw wil met mijn leven?'

Moet je wel vragen naar Gods plan met je leven? Ik denk het niet. Ik denk dat de Bijbel ons er op wijst om in het hier en nu de zicht op Gods geest vast te houden. De waarheid is immers dat we elkaar niet kunnen vertellen wat voor toekomst er in het verschiet ligt (hier op aarde). En al helemaal niet welke keuze we in een bepaalde situatie moeten maken. Maar misschien is het ook niet altijd de vraag welke weg we inslaan in ons leven. Het draait misschien meer om de vragen: Hóe leven we? En hóe maken we onze keuzes?

Er is een spreuk van Maarten Luther: 'Al ken ik niet de weg die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids.' En dat doet denken aan Psalm 23. 'De Heer is mijn Herder.' We mogen leren geloven als een schaap. Een schaap laat zich leiden door zijn herder en hij luistert naar de stem van de herder. En niet alleen dat: een schaap is veilig onder de hoede van de herder. Op diezelfde manier mag je erop vertrouwen dat God jouw Herder is. Hij waakt over al Zijn schapen, en dus ook over jou en de

gemeente. Waar je ook doorheen zult gaan, wat er ook in het verschiet ligt, God zal bij je zijn.

Vragen of God jou de weg wil wijzen is een prachtig gebed dat getuigt van vertrouwen, veiligheid, gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Soms opent God een deur of een raam of spreekt Hij door mensen in jouw omgeving. En soms maken we weleens een keuze waar we achteraf spijt van hebben. Waar het lijkt alsof de Herder ons terugroept. Maar net als een schaap dat afdwaalt, mogen we op onze ontdekkingstocht in het leven daarvan leren, opnieuw richting vinden, de moed hervatten en biddend zingen:

Opwekking 687

Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind, dat heel de levensweg, slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Ds. Tjerk Bosscher.

## **Van de Bestuurstafel ...**

De vakantiemaanden zijn nagenoeg voorbij. De scholen zijn weer begonnen en dat merk je ook in de gemeente. Verschillende activiteiten zijn of worden opgestart. Als gemeente zijn we zondagmorgen 8 september jl. tijdens de dienst met als thema 'Wie volgt' begonnen aan het nieuwe seizoen 2024/2025. Met gevoelens van dankbaarheid zien we terug op deze startdienst waarin ds. Tjerk Bosscher inspirerende en bemoedigende woorden sprak naar aanleiding van 2 Timotheüs 1:1-14 en Zr. Dieuwke de Vries aan het begin van de dienst een mooi verhaal en getuigenis hield over een oud schilderij met een afbeelding van de Goede Herder dat ze meegenomen had en afkomstig was uit haar familie. Zr. Afke Poeze informeerde ons over een leerzaam foldertje met als titel 'Hoe kan ik God leren kennen?' dat ze na afloop van de dienst aan de aanwezigen uitdeelde met de oproep dit weer door te geven aan personen die God nog niet echt kennen!



Een heel mooi foldertje, passend bij het thema 'Wie volgt' voor het komende seizoen.

Na het gebruikelijke koffie- en theemoment na afloop van de dienst was er aansluitend een American Party, georganiseerd door de commissie 'Denktank'. Wat hebben we genoten van de gezellige sfeer en ontmoeting met elkaar en heerlijk gegeten van de door velen van ons zelf gemaakte en meegenomen voortreffelijke lekkernijen. Hulde aan allen die zich voor deze party hebben ingezet en hieraan hebben bijgedragen!

Nadat iedereen verzadigd was stapten een aantal broeders en zusters onder ideale weersomstandigheden op de fiets voor een door de groep 'Ferbinging' uitgezette fietstocht van plm. twintig kilometer door de omgeving met als eindbestemming het 'Wetter en Wille' park te Burgum waar nog gezellig nagepraat werd onder het genot van koffie, thee of water.

Al met al een prachtige start van het seizoen waarin we samen als gemeente in vol vertrouwen met de Heer onderweg mogen zijn.

Als bestuur (RvO en ZB) kwamen we, na een korte zomerstop, op woensdagavond 4 september jl. weer bijeen en werden we direct geconfronteerd met een goed gevulde agenda. Na het doornemen en vaststellen van een aantal verslagen en het behandelen van een behoorlijke lijst met ingekomen stukken, vroegen een aantal belangrijke zaken onze aandacht, waaronder natuurlijk het aanstaande vertrek van onze voorganger. Tijdens de zomerstop was er al veel voorbereidend werk gedaan, waaronder een overleg met de commissie 'Denktank'. Zij hadden het idee geopperd om op de afscheidszondag, voorafgaand aan de dienst, te starten met een ontbijt. Een heel mooi idee, maar op die dag organisatorisch en praktisch niet uitvoerbaar, mede in verband met de komst van een aantal genodigden. Uiteindelijk werd besloten om op de voorafgaande zaterdagmiddag (28 september tijdens een informeel samenzijn iets te organiseren en daarbij viel de keuze op een (boeren)buffet voor alle leden en vrienden

van de gemeente. De afscheidsdienst werd, zoals al eerder aangegeven, gehouden op zondagmorgen 29 september en velen van u waren daar aanwezig om na afloop van de dienst Tjerk, Ingrid en Lars te ontmoeten en de hand te drukken.

Ondanks zijn vertrek per 1 oktober a.s. als voorganger, zal ds. Tjerk Bosscher, volgens afspraak met de Baptistengemeente Veendam, in de maand oktober nog 1 dag per week in Noardburgum zijn om zijn werkzaamheden in de gemeente af te ronden. Begin november zullen Tjerk, Ingrid en Lars hun woning aan het Marijkepaed verlaten en verhuizen naar hun nieuwe woonplaats Zuidbroek.

Omdat een aantal bestuursleden zondags voorafgaand aan- en tijdens de dienst verschillende taken hebben (beeld en geluid/voorzang/koster etc.) komt het voor dat er steeds minder bestuursleden aanwezig zijn bij het voorbereidend gebedsmoment met de voorganger of de gastspreker in de consistorie voorafgaand aan de dienst. Hierdoor missen zij soms ook de aanvullende informatie bij de mededelingen. Daarom is afgesproken dat de aanwezige bestuursleden zondags voortaan om 09:45 uur aanwezig zijn in de consistorie ter voorbereiding op de dienst, zodat tussen 09:50 en 09:55 uur een aanvang kan worden gemaakt met de voorzang, mededelingen en gebed, waarbij alle bestuursleden en de betreffende voorganger/gastspreker dan aanwezig kunnen zijn zodat rond 10:00 uur de dienst kan beginnen.

In 'De Open Deur' van september jl. gaven wij al aan dat wij als bestuur graag met u, **leden en vrienden**, in gesprek willen om van gedachten te wisselen over hoe we als gemeente verder gaan, na het vertrek van onze voorganger. Daarvoor houden wij op **woensdagavond 9 oktober a.s. om 19:45 uur** een **gemeente-avond in 'De Rank'**, waarbij u/jij van harte welkom bent. Noteer daarom deze datum alvast in uw agenda of teken het aan op de kalender.

Door de Raad van Oudsten is inmiddels een aanvang gemaakt met de voorgenomen huisbezoeken in de komende maanden.

De penningmeester deelde ons mee dat er, wat de financiën betreft, per 4 september jl. sprake was van een positief saldo. Een gunstige ontwikkeling ten opzichte van de begroting per die datum.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u iets onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit schriftelijk doen per mail aan [secretariaat@pleinkerk.nl](mailto:secretariaat@pleinkerk.nl) of door middel van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder de aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen.

Met een hartelijke groet,  
Het Bestuur.

## **Is er meer?**



Is er meer tussen hemel en aarde. Dat is de vraagstelling waar we als Alpha cursus ons mee bezig houden. We hebben inmiddels 3 seizoenen gehad en het is altijd weer bijzonder om te zien hoe mensen de Here God en de Here Jezus ervaren in hun leven.

Ook voor komend najaar staat er weer een Alpha cursus gepland samen met de 3 kerkelijke gemeentes in ons dorp.

Een Alpha cursus is voor iedereen die graag iets meer wil weten van het christelijke geloof, of met zijn geloof weer even terug wil naar de basis. Waar gaat het nu eigenlijk om. Wie is God, Jezus en / of de heilige Geest. En hoe wil deze dan relevant voor jou zijn in je huidige



leven. Maar.... We beginnen bij het begin, de vraagstelling: **Is er meer???**

We starten de 2<sup>e</sup> week van oktober en beginnen de avonden met een gezamenlijke warme maaltijd (ergens rond 18.00 – 18.30 uur). Dan bekijken we een inleidend filmpje en gaan deze vervolgens bespreken in kleine groepjes van 4 tot 8 personen. Rond 21.00 uur is het programma afgerond voor deze avond.

De avonden zijn wekelijks op een vaste dag, en hopen het geheel af te kunnen ronden voor de kerst.

Ondanks dat dit ieder jaar voelt als een avontuur dat we aangaan met de Here God is het iedere keer opnieuw bijzonder mooi te zien wat de Here God doet tijdens deze cursus en hoe levens worden veranderd voor zowel de leiding als voor de cursisten.

Wanneer u nieuwsgierig bent geworden en / of vragen hebt, of wilt meedraaien met de cursus;

Voor opgave of info: Klaas Wiersma 06-51352364.

We willen u als lid van de gemeente graag erbij betrekken door u uit te nodigen om voor ons een warme maaltijd te koken. Door alle voorbereidingen hebben we hier zelf geen tijd voor.

Daarnaast mag u dit ook bekijken als: "uw geld op de bank zetten". Zie Matt. 25 : 27.

En uiteraard willen we u vragen om voor ons te bidden.

- Bid voor de kandidaten.
- Bid voor Gods leiding in de voorbereidingen en de avonden zelf.
- Bid voor ons, dat wij Gods leiding en nabijheid ook mogen ervaren.

Met vriendelijke groeten,  
Klaas Willem Wiersma, Elsiëna Poeze,  
Tjeerd de Jong,  
Aise Tolsma.

## **Afscheidsweekend ds. Tjerk Bosscher en gezin**

Het afgelopen weekend, zaterdag 28 en zondag 29 september jl., stond geheel in het teken van het vertrek van ds. Tjerk Bosscher als voorganger van de gemeente en de verhuizing, begin november a.s., met zijn gezin naar Zuidbroek. Dit alles naar aanleiding van het door hem aangenomen beroep naar de Baptistengemeente te Veendam per 1 oktober 2024.

Voorafgaand aan de officiële afscheidsdienst op zondagmorgen 29 september organiseerde de 'Denktank' commissie, in overleg met het bestuur, op de zaterdagmiddag en avond daaraan voorafgaand een informeel samenzijn in een ongedwongen sfeer met aansluitend een zeer goed verzorgd 'Boerenbuffet' door een cateraar uit te buurt.

De inloop was vanaf 16:30 uur en voor dit informeel samenzijn hadden zich 66 personen aangemeld. We werden door de commissie ontvangen met koffie, thee en/of diverse frisdranken. Zr. Elsiëna Poeze verraste ons met een heuse Bijbelquiz met 21 vragen uit de Bijbelboeken in het Nieuwe Testament in multiple-choice stijl, waarbij een keuze kon worden gemaakt uit 4 antwoorden. Dat dit niet gemakkelijk was bleek wel bij de uitslag. Slechts 2 deelnemers scoorden respectievelijk 18 en 17 goed beantwoorde vragen. Velen scoorden lager en kregen dan ook het advies om meer aan Bijbelstudie te doen.

Uit handen van Zr. Marianne Nieuwenhuis ontvingen Tjerk en Ingrid gebundelde herinneringen, anekdotes en goede wensen voor hun toekomst, geschreven en opgemaakt door diverse leden en vrienden van de gemeente.

Op verzoek van Tjerk en Ingrid werd, als herinnering aan de gemeente, een groepsfoto gemaakt van alle aanwezigen op het plein voor het kerkgebouw .



Vervolgens was er het voortreffelijk verzorgd 'buffet' met o.a. heerlijke ambachtelijke en rijk gegaardeerd rundvlees-en huzarensalade, verschillende vers afgebakken stok-broden, kruidenboter, ambachtelijke beenham met heerlijke honing-mosterdsaus, broodjes, goed for-maat schnitzel met heerlijke mix van gebakken ui, spek, champignon en paprika, gehaktballetjes in heerlijke gevulde zigeunersaus, nasi, kruidige aardappeltjes in boter gebakken en een groentemix van bloemkool, wortel en broccoli. Al met al een heerlijk buffet dat



zich door de aanwezigen heel goed liet smaken.

Een woord van dank aan de 'Denktank' commissie voor de organisatie en de invulling van deze middag en avond is hier dan ook zeker op z'n plaats!

Op zondagmorgen 29 september jl. vond in een goed gevulde kerk met genodigden de afscheidsdienst plaats. Een dienst met een lach en een traan. De dienst werd muzikaal begeleid door organist Henk de Vries en het Praise-combo. Ds. Tjerk Bosscher hield een boeiende en emotionele preek naar aanleiding van Lukas 24:50-53 over het thema 'Verbinding houden'.

Na de woordverklondiging kreeg ondergetekende het woord en sprak namens de gemeente Tjerk en Ingrid toe. Als afscheidscadeau ontvingen zij van de gemeente een prachtig schilderij gemaakt door kunstschilder wijlen Jan Kooistra over het drooggevalen wad en ontving Ingrid een fraai boeket bloemen. (zie voorpagina).

Namens het team 'Beeld en Geluid' bedankte br. Jan Eefting zoon Lars voor zijn bewezen diensten in 'Beeld en Geluid' en overhandigde hem een VVV-bon.

Mooi, maar emotioneel was het moment waarop de gemeente de op het podium staande familie Bosscher het lied 'Ga met God en Hij zal bij je zijn' toezong.

Vervolgens voerden verschillende sprekers het woord: Br. Jeroen Wilts namens de Baptistengemeente Veendam; via een ingesproken filmpje: br. Maurits Luth, Regio-coördinator Noord van de Unie-ABC en voorganger van de Baptistengemeente te Kampen; br. Jan Beihuisen namens de interkerkelijke werkgroep Noardburgum en br. Anton Penninga namens de NGK 'Immanuel' te Noardburgum; Zr. Froukje ten Cate maakte van de gelegenheid gebruik om dochter Heleen en haar echtgenoot Daan, die samen met kinderen ook aanwezig waren, te bedanken voor hun medewerking destijds aan een zomerkamp in Roemenië. Ook br. Hans Stenekes nam nog even het woord en wenste

Tjerk, Ingrid en Lars Gods zegen en een mooie tijd toe in het Groningse Veendam en Zuidbroek.

Br. Marco Nieuwenhuis benadrukte nog even de wijze waarop Tjerk in de coronaperiode het huwelijk tussen hem en zr. Marianne bij hen thuis had ingezegend en daarvoor het knielbankje uit de kerk had meegenomen. Tenslotte was het laatste woord aan Tjerk waarbij hij persoonlijk de sprekers bedankte en de dienst afsloot met het meegeven van de zegen.



Tijdens het daarop volgend informeel samenzijn maakten velen van de gelegenheid gebruik om, onder het genot van koffie, thee, lekkere door de zusters van 'Vrouwencontact 'gebakken cake en heerlijke broodjes met beleg, Tjerk, Ingrid en de kinderen de hand te drukken.

Voor ons gevoel hebben op deze wijze mooi en waardig afscheid genomen van de familie Bosscher. We mochten ruim zeven jaar met mekaar optrekken en wensen hun nu voor de toekomst van harte Gods onmisbare zegen toe!

Harrie Wijma.

# Dankbetuigingen

Lieve mensen, wij willen iedereen hartelijk danken voor alle Liefde en steun die we mochten ervaren bij het overlijden van onze lieve Jessika.

Het heeft ons erg goed gedaan.

Simon en Tiete,  
Geke en Peter en  
Rick en Marc.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en attenties ter gelegenheid van mijn verjaardag op 18 september jl.

Met een hartelijke groet,  
Gerda van Dam-Vietje.

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, de bloemen en de aandacht bij ons 60-jarig huwelijk.

Het was in één woord geweldig.

We hebben echt genoten van die dag.

Nogmaals hartelijk dank daarvoor.

Hans en Renny Stenekes

## Gedragen op de weg

Het is niet altijd te begrijpen  
Welke weg U met ons gaat  
Soms grijpt het zo diep in ons leven  
Dat ons hart het niet verstaat

Maar juist dan mogen wij vluchten  
Tot U, Die vol ontferming bent  
Want al zien wij niet waarom  
U bent het, Die de weg wél kent

Heere Jezus, houd ons vast  
U luistert naar onze vragen  
U, Die Zelf zo heeft geleden  
Zal ons in Uw armen dragen.

Marij de Haan



*Roel Kooistra*

15 desimber 1945 - 27 septimber 2024



*Om't wy fan ien hâlde  
dy't yn de himel is,  
is der in bytsje himel  
yn ús hert.*



Bewûnderlik wie syn libbenslust, sterk wie er yn syn striid, grut wie  
syn leafde foar ús en no litte wy dy yn leafde gean,  
myn grutte leafde, ús alderleafste heit en grutske pake

## *Roel Kooistra*

★ De Harkema, 15 desimber 1945    † De Harkema, 27 septimber 2024

 6 febrewaris 1970

Hennie Kooistra-Roosma

Rinze en Gooitske

*Roel en Marrit*

*Tjitske*

Gerrit en Sjoukje

*Roel*

Geertje en Wietze

*Ennah*

*Joah*

Ringwyk 13, 9281 SJ Harkema.

De tanksjinst foar syn libben sil hâlden wurde op tongersdei 3 oktober  
om 13.30 oere yn de Baptisten tsjerke, Zevenhuisterweg 39 yn  
Noardburgum, oanslutend bringe wy Roel yn besletten rûnte nei de  
begraafplak yn De Harkema.

Gelegenheid ta kondolearjen tiisdei 1 oktober fan 19.00 oere oant te  
mei 20.00 oere by ús thus op de Ringwyk, en op tongersdei 3 oktober  
in healoere foar it begjin fan'e tanksjinst yn boppesteande tsjerke.

# VAN HET SECRETARIAAT

## Verhuisbericht

Zr. Gelske de Vries-Gros is op 12 september jl. verhuisd naar Zorgcentrum "Berchhiem" in Burgum.

Haar nieuwe adres is:

Zorgcentrum "Berchhiem", afd. Pompeblêd, kamer 132, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum.

## Bedankt als vriend van de gemeente

Zr. Marieke Weerman uit Hurdegaryp heeft een berichtje gestuurd dat ze als "vriend van de gemeente" uitgeschreven wil worden. Wij vinden dit erg jammer, maar respecteren haar besluit.

## Stichting Mission Possible

Collecteverzoek Oekraïne

*U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zoon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.*

– Mattheüs 5: 43-48 (HSV)

## Hulp verlenen in Rusland

Als Mission Possible Nederland hebben we de unieke positie om één van de weinige Nederlandse christelijke zending- en hulpverleningsorganisatie in Rusland te zijn. Een kans om in een land wat steeds donkerder wordt het licht van het Evangelie en de praktische hulp van Gods Liefde te laten schijnen. Dit is zo ontzettend nodig. We doen dit in onze lokale opvanghuizen voor vrouwen en hun kinderen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld en loodzware omstandigheden. Hun verblijf in één van onze opvanghuizen is vaak hun laatste kans.

Ongeveer 70% van de vrouwen die we opvangen komt tot geloof. Zelf zei één van de vrouwen hierover: 'Ik zocht hulp voor mijn problematiek, ik vond zoveel meer. Nu kan ik pas echt leven en heb ik niet alleen toekomst op aarde maar ook daarna.' We helpen de moeders en kinderen om structuur in hun leven te brengen, we helpen hen met het aanvragen van de verschillende financiële regelingen en we helpen hen aan een goede woon- en werkomgeving. Dit doen we met christelijke professionals ter plaatse.

Voor dit werk vragen we uw gebed en uw financiële steun. Van deze gebeds- en financiële steun zijn we afhankelijk, in de wetenschap dat ons werk, als God het wil, onder Zijn zegen mag doorgaan. Zou u voor ons werk en onze organisatie willen bidden? En als het mogelijk is, wilt u dan ons opnemen in uw collecterooster?

Mocht u meer informatie willen, kijkt u dan op [www.missionpossible.nl](http://www.missionpossible.nl) of neem contact op met Gerande Sikkema – [gerande@missionpossible.nl](mailto:gerande@missionpossible.nl) - 0642565149

Hartelijke groet,  
Gerande Sikkema  
Adjunct Directeur Mission Possible Nederland

## REGIOAVONDEN IN OKTOBER

De maand oktober staat voor ons kerkgenootschap in het teken van de regioavonden: op zes plaatsen verspreid over het land komen afgevaardigden van de gemeenten samen om elkaar te ontmoeten, mee te denken over de landelijke organisatie en over regionale thema's, en samen ideeën en ervaringen uit te wisselen. Kom je ook? Vraag de informatie op bij de secretaris van je gemeente en kijk op [www.unie-abc.nl](http://www.unie-abc.nl) voor de data.

## ALGEMENE LEDENVERGADERING

Alvast voor de agenda: op zaterdag 16 november hopen we elkaar weer te ontmoeten voor de Algemene Ledenvergadering van Unie-ABC. Deze keer zijn we welkom in de Baptistengemeente Amersfoort. Het programma duurt van 11.00 tot 19.00 uur (ontvangst om 10.30 uur). Heel hartelijk welkom! Het precieze programma en de stukken worden begin oktober naar de secretarissen gestuurd en staan ook op de website: [www.unie-abc.nl/alv](http://www.unie-abc.nl/alv).

## APP: WIST JE DAT ...?

Wist je dat er in september in elk geval drie doopdiensten in onze geloofsgemeenschap waren? En dat de gemeenteleden in Enschede een vingerafdruk in een kleinsteen hebben gezet? En dat op het Seminarium een groep internationale studenten te gast was? En dat er vanuit Libanon een oproep tot gebed is gekomen? En dat de twee wandelaars uit Hoogeveen na twee dagen veilig in Gasselternijveen zijn aangekomen? Al deze zaken zijn gedeeld in de Unie-ABC-app. Heb je hem al? Meer informatie daarover staat op: [www.unie-abc.nl/app](http://www.unie-abc.nl/app).

## PROJECT VAN DE MAAND

Via de Euro-pean Baptist Mission (EBMI) steunen we in oktober het project 'Kerkplanting in Cuba'. In dit land wordt onder meer via sportprogramma's contact gelegd



met jongeren die in moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden leven. De programma's bieden hen naast fysieke activiteiten ook een veilige community en een kennismaking met Jezus. Ook kunnen hun ouders een training volgen met handvatten voor de opvoeding. Geef en bid je mee?

<b>Agenda</b>	
<b>2024</b>	
Oktober	Zes regioavonden Unie-ABC – zie de website
16 nov.	Algemene Ledenvergadering Unie-ABC in Amersfoort

### **AGENDA VOOR OKTOBER 2024**

02 okt	19.30 uur	Bestuursvergadering RvO en ZB	De Rank
09 okt	19.45 uur	Gemeenteavond voor leden en vrienden	De Rank
11 okt	14.00 uur	Vrouwencontact 'Lichtdragers'	De Rank
21 okt	19.30 uur	Regioavond Unie-ABC in Steenwijk	
25 okt	14.00 uur	Vrouwencontact 'Lichtdragers'	De Rank
28 okt	19.30 uur	Overleg Pastorale Trams	De Rank

# KERKDIENSTEN IN OKTOBER 2024

## Noardburgum – 10.00 uur

- 06-10 Voorganger: Ds. Gert Elzen  
**Viering Heilig Avonmaal en  
Israëlzondag**  
Organiste: Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema  
Bloemen: Zr. Jellie van der Wal
- 13-10 Voorganger: Br. Rik Bouwmeester  
Organist: Br. Henk de Vries  
Bloemen: Fam. Th. De Vries
- 20-10 Voorganger: Br. Timothy Alkema  
Begeleiding: Praisegroep  
Bloemen: Zr. Matty Wiersma-Boersma
- 27-10 Voorganger: Ds. Fokke Kooistra  
Organiste: Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema  
Bloemen: Zr. Taetske Djurrema-van der Meer

Het volgend nummer van 'De Open Deur'  
(november 2024) verschijnt op zondag 27 oktober 2024  
Copy kunt u uiterlijk 20 oktober 2024 inleveren  
bij de redactie, het liefst via e-mail:  
[deopendeur@hotmail.com](mailto:deopendeur@hotmail.com) of [secretariaat@pleinkerkerk.nl](mailto:secretariaat@pleinkerkerk.nl)

## **De belangrijkste mens, Die ooit op aarde heeft geleefd:**

Hij had geen dienaren;  
toch noemden ze Hem Meester.  
Hij volgde geen opleiding in het  
onderwijs;  
toch noemden ze Hem Leraar.  
Hij studeerde geen medicijnen;  
toch noemden ze Hem Geneesheer.  
Hij had geen leger;  
toch waren koningen bang voor  
Hem.  
Hij was geen bakker,  
toch voorzag Hij 5000 mensen van  
brood.  
Hij was de mensen niets verplicht;  
toch vergaf Hij hen toen ze Hem  
bespotten.  
Hij won geen oorlogen;  
toch veroverde Hij de wereld.  
Hij beging geen misdaad;  
toch kruisigden ze Hem als een  
misdadiger.  
Hij werd begraven;  
toch leeft Hij vandaag.

Zijn Naam?

Jezus Christus, de Redder van de  
wereld.

*(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn)*

