



BAPTISTEN GEMEENTE

NOORDBERGUM e.o.

DE OPEN DEUR

STARTZONDAG



Zondag 8 september 2024

SEPTEMBER 2024

Er is hoop

*We mogen het vertellen
aan allen, groot en klein:
in deze donkere wereld
straalt toch Gods zonneschijn;*

*ons kleine mensenleven
ligt veilig in Zijn hand.
Breng deze blijde boodschap
tot in het verste land;*

*die rijkdom van drie woorden
is voor geen geld te koop;
bewaar ze in uw harten.
Drie woorden: Er is hoop!*

Uit: Er is hoop

Van: M. Koffeman-Zijl

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:

**<https://facebook.com/baptistengemeentenoardburgum>
<https://pleinkerk.nl>**

DE OPEN DEUR
Kontaktblad
van de
BAPTISTEN
GEMEENTE
NOORDBERGUM

Voorganger:

Ds. Tj. Bosscher
Marijkepaed 53,
9257 VB Noardburgum
0511-401569
voorganger@pleinkerk.nl

Secretariaat:

Tj. Van der Veen
Veldmansweg 30a
9257 VS Noardburgum
0511-475326
secretariaat@pleinkerk.nl

Redactie:

A. Eizema
Schoolstraat 140
9251 ED Burgum
0511-465733
deopendeur@hotmail.com

Bankrekeningnummer:

NL75 RABO 0349 8016 57,
t.n.v. Baptistengemeente
Noordbergum

Kerkgebouw:
Zevenhuisterweg 39
9257 VH Noardburgum
Telefoon 0511-474091

Bij de voorplaat:

Startzondag 8 september
2024

INHOUDSOPGAVE:

Er is hoop	2
Inhoudsopgave	3
De overdenking – Leven met een doel	4
Van de bestuurstafel	6
Een waar gebeurd verhaal	8
Grote schoonmaak actie kerkgebouw	10
Dankbetuigingen	11
Van het secretariaat	12
De kerkbank	13
Openluchtdienst	14
Onbegrijpelijk!?	15
Een boom in de wind	16
Agenda september 2024	16
Kerkdiensten in september 2024	17

Leven met een doel

Soms hebben we onbewust de neiging om te zweven, om gemakzuchtig te zijn in plaats van gemotiveerd, om een visie te missen in plaats van een doel te bereiken.

Als christenen zijn we geroepen om meer te doen dan alleen maar zwevend, gemakzuchtig of doelloos onze weg door het leven te gaan.

Enige tijd geleden las ik In de Bijbel (versie: Het Boek) onderstaande tekst uit **Hebreeën 10 : 24 en 25** en deze woorden spraken mij persoonlijk nogal aan.

"Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt."

Hier worden we dus van harte aangemoedigd om elkaar en onze medegelovigen te motiveren, want:

"Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen..."

Het is voor ons makkelijk om aan het einde van de dag weer terug te vallen in gewoonten en patronen die geen enkele eeuwigheidswaarden hebben. Het is makkelijk om gevoelloos, nutteloos en onverschillig te zijn. Maar dat is niet de weg van Jezus! Laten we ons door God gegeven wijsheid, gaven en talenten gebruiken om ons allen tot Hem te richten. Laten we

verwachtingsvol zijn voor de mogelijkheden, en zelfs de onderbrekingen, die Hij plaatst op onze wegen.

En verder:

"Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van..."

Samenkomen als het lichaam van Christus is een voorrecht!

Een voorrecht dat niet iedereen op een veilige manier kan doen in deze wereld. We moeten de gemeente niet als vanzelfsprekend zien. Het leven gaat niet alleen maar over hetgeen wij nodig hebben, maar ook om ervoor elkaar te zijn. Om tegemoet te komen aan praktische noden, om elkaar geestelijk te helpen groeien, om samen te bidden en te aanbidden en om samen Gods tegenwoordigheid uit te nodigen.

En:

"Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt."

Net als honderden vervulde profetieën in het leven, de dood en de opstanding van Jezus zal de rust tot bloei komen op de dag van zijn terugkeer. Rust verzekerd, Hij komt terug! Dus laten we elkaar aanmoedigen om gefocust te blijven. Laten we elkaar aanmoedigen om klaar te zijn.

Broeders en zusters, laten we samen, u, jij en ik met bovenstaande gedachten doelbewust aan een nieuw seizoen beginnen.

U allen daarbij Gods zegen en nabijheid toewensend,

Met een hartelijke broedergroet,
Harrie Wijma.

Van de Bestuurstafel ...



Gewoonlijk vergaderen we als bestuur niet in de zomermaanden juli en augustus, maar door het aangekondigde vertrek van onze voorganger hebben we op woensdagavond 17 juli jl. een extra vergadering gehouden waarin we zijn a.s. afscheid bespraken.

Op verzoek van de Baptistengemeente (BG) te Veendam en in overleg met Ds. Tjerk Bosscher is afgesproken dat hij per **1 oktober a.s.** in dienst zal treden bij de BG Veendam. Op verzoek van ds. Bosscher zullen we dan in de dienst van zondagmorgen **29 september a.s.** afscheid van hem en zijn gezin nemen als voorgangersechtbaar. Vervolgens vindt de daarop volgende zondagmiddag **6 oktober a.s.** de intrede plaats in de BG Veendam. Tussen beide gemeenten is ook afgesproken dat ds. Bosscher met ingang van september 1 dag per week verkennend bezig zal gaan in Veendam en dat hij in de maand oktober gedurende 1 dag per week in Noardburgum zal zijn om zijn werk hier af te ronden. Van verdere ontwikkelingen houden wij u uiteraard tijdig op de hoogte.

Naast bovengenoemd punt kwamen er die avond nog een aantal zaken aan de orde waar we u hierbij deelgenoot van maken.

Blij en verrast waren we met de reactie van een tweetal jongeren die werken in ons team 'Beeld en geluid'. Voor een nadere kennismaking (snuffelstage) met de apparatuur etc. is of wordt een afspraak met hen gemaakt.

Van degenen die de plantenperkjes op ons kerkplein verzorgen en onderhouden was een verzoek om het perkje bij de vlaggenmast aan te passen. Dit perk staat regelmatig onder water en dat komt de planten, door verzadiging van de grond, niet ten goede.



Met hun voorstel om de grond te vervangen en op te hogen met grind en daarop een bank te plaatsen, ging het bestuur unaniem akkoord.

Met dank aan broeder en zuster Oeds en Nettie Postma voor de uitvoering ervan en het beschikbaar stellen van de bank is dit inmiddels gerealiseerd en mede door deze aanpassing een fraaie

verbetering van het kerkplein (*zie foto*).

De in juli jl. aangepaste wijze van de viering van het Heilig Avondmaal werd uitvoerig geëvalueerd. Zowel binnen het bestuur als vanuit de gemeente zijn de reacties positief. Organisatorisch zal er nog wel een kleine aanpassing plaatsvinden.

De al geplande '**Startzondag**' op **8 september a.s.** met als jaarthema 'Wie volgt' leverde enige discussie op. Moeten we deze, in verband met het vertrek van ds. Tjerk Bosscher, nog wel door laten gaan. Voor onze voorganger een beetje een dubbel gevoel: enerzijds de startzondag van- en anderzijds het afscheid nemen van de gemeente, en dat beiden binnen één maand. Besloten is de startzondag toch door te laten gaan en het jaarthema als stokje door te geven aan de gastsprekers.

Over gastsprekers gesproken. Door het vertrek van ds. Tjerk Bosscher vallen er de komende maanden een aantal gaten in het sprekersrooster. Hierover is ook contact geweest tussen de BG Veendam en onze gemeente. Een aantal sprekers die bij hen zouden spreken maar die nu door de komst van ds. Bosscher komen te vervallen, gaan nu bij ons een deel van die gaten invullen.

Ja, en dan natuurlijk de vraag: Hoe gaan we als gemeente verder na het vertrek van onze voorganger en hoe pakken we onze activiteiten zoals de Bijbelbespreking, Bidstond en Omega gespreksgroep etc. op?

Hierover willen wij graag met u, leden en vrienden van de gemeente, in gesprek en van gedachten wisselen tijdens een te houden gemeenteavond in oktober a.s. In de eerstvolgende vergadering van het bestuur op woensdagavond 4 september a.s. zullen we hiervoor een datum plannen en kunt u een uitnodiging van ons tegemoet zien.

Tenslotte willen wij u hierbij laten weten dat 12 broeders hebben aangegeven wel mee te willen zingen in het **'Mannengelegenheidskoortje'** onder leiding van br. Douwe Huizinga en met muzikale ondersteuning door zr. Jellie Gjaltema-Sikkema. De eerste (oefen)bijeenkomst is voorlopig vastgesteld op **woensdagmiddag 25 september a.s. van 15:00 tot plm. 16:30 uur.**

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u iets onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit schriftelijk doen per mail aan secretariaat@pleinkerkerk.nl of door middel van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder de aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen.

Met een hartelijke groet,
Het Bestuur.

Een waargebeurd verhaal

Een mevrouw van rond de vijftig wandelt met een paar kinderen door het park. De kinderen rennen naar het klimrek en de vrouw ploft neer op een bankje, naast een wat oudere vrouw. Ze kijkt naar de oudere vrouw en zegt: "Mijn leven is een routine. 's Ochtends komt mijn dochter haar twee kinderen brengen, ik maak het ontbijt klaar en samen zitten ze dan te smullen. Daarna wassen we af en maken we een wandeling in het park. Precies om 12:00 uur lunchen we voor de TV, of gaan we picknicken als het weer het toelaat. Wanneer we terug

zijn, begin ik meteen met het avondeten. Rond vijf uur is de tafel gedekt en als mijn dochter dan van haar werk terug komt, gaan we met z'n allen aan tafel. En zo is er dan weer een hele dag voorbij gegaan. Mijn leven is echt saai, ik lijk wel een slavine.

De andere vrouw bleef voor zich uit kijken, zonder iets te zeggen. De eerste vrouw zei: "En u, heeft u ook zo'n routinematig leven? Uw leven kan toch nooit zo mooi zijn, als u hier ook zo moederziel alleen in het park zit?"

Toen begon die oudere mevrouw te praten. Eigenlijk heb ik niets om over te klagen. Ik heb een lieve verpleegkundige die me elke dag hier naar het park toe rijdt, zodat ik deze kinderen kan zien spelen. Ik heb zelf namelijk geen kleinkinderen en als ik deze kinderen hoor lachen, dan doet me dat veel goed. Later komt een taxi me ophalen en die brengt me naar het ziekenhuis. Daar bezoek ik zieke mensen, zodat die mensen en ikzelf ook iemand hebben om mee te praten. Familie heb ik zelf namelijk niet. 's Avonds komt de taxi me weer ophalen om me mee te nemen naar mijn tehuis waar ik woon. En zo gaat mijn gezegende dag weer voorbij. IK heb niets om te klagen, ik heb alleen maar veel om voor te danken, namelijk dat mijn ogen nog steeds al deze mooie dingen kunnen zien."

En inderdaad, daar kwam de taxi om de dame op te halen. De man reed haar weg in haar rolstoel, richting de auto. De eerste vrouw dacht nu heel diep na. "Dit kan niet waar zijn. Ik kan lopen, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen, een eigen huis en ik zit te klagen."

Is jouw leven net als van die eerste vrouw of van die tweede? Moeten anderen jouw zegeningen voor je tellen, of kun je het zelf? Dank je God voor alles, of moet God elke dag jouw klachten weer aanhoren?

Tel je zegeningen en vergeet ze niet. Dank God voor al het goede dat Hij je geeft.

Tel; uw zegeningen, één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één en je ziet Gods liefde, dan door alles heen.

Joh. de Heer nr. 256

(Ingezonden door zr. Riemie Huiizinga-Dahn)



Grote schoonmaakactie in en rond ons kerkgebouw

Deze twee keer per jaar terugkerende activiteit (*1^e zaterdag van april en oktober*) staat nu weer gepland voor **zaterdag 12 oktober a.s.** en daarvoor zijn natuurlijk weer vrijwilligers nodig. (***Let op: het is deze keer op de 2^e zaterdag i.v.m. een familieactiviteit op de 1^e zaterdag in oktober.***)

Daarom doen wij een beroep op broeders en zusters in de gemeente die in de gelegenheid zijn en bereid zijn om even te komen helpen! Immers vele handen verlichten het werk! Bovendien is het, zo is inmiddels de ervaring, heel gezellig om op deze wijze samen bezig te zijn in en rond het kerkgebouw!

We beginnen 's morgens met dit stukje gemeentewerk om **9:00 uur** na een kopje koffie of thee en het is de bedoeling dat we het gehele kerkgebouw van binnen en, als de weersomstandigheden dat toelaten, buiten een extra schoonmaakbeurt geven, waaronder het lappen van de ramen.

Rond **10:30 uur** drinken we gezamenlijk weer een kopje koffie of thee (*uiteraard met iets erbij*) en streven er naar dat uiterlijk **12:30 uur** het werk is voltooid.

Voor deze gezamenlijke activiteit kunt u zich opgeven bij br. Harrie en zr. Willy Wijma.

**Opgeven kan via: e-mailadres: h.wijma9@upcmail.nl
of telefonisch via 06 – 22 03 44 21 of 0511 – 44 55 56.**

Vragen? Bel, App of mail gerust!

Bij voorbaat dank voor uw/jouw aanmelding!

Dankbetuigingen



Langs deze weg wil ik de broeders en zusters van de gemeente hartelijk bedanken voor de bezoeken, de vele kaarten en de gebeden.

Het heeft me heel goed gedaan, ook nu ik thuis ben zou ik het mooi vinden als er eens iemand komt.

Hartelijke groeten,

Willy Kloosterman-Laanstra.

VAN HET SECRETARIAAT

Fietstocht 8 september

Na de startdienst en de American Party willen we graag even in beweging komen en wij hebben een fietstocht uitgezet van plm. 20 kilometer.

Start is bij de kerk in Noardburgum en het eindpunt is in Burgum bij het "Wetter en Willepark".

Routebeschrijving wordt uitgedeeld bij de start.

Omdat we graag willen weten hoeveel deelnemers er mee zullen fietsen, willen wij u/jou vragen om even de naam in te vullen op de lijst, welke op een statafel in de hal ligt.

Bij regen en harde wind gaat de fietstocht niet door (we zijn "mooi weer" fietsers!)

Voor degenen die niet willen of kunnen fietsen, is er de mogelijkheid om met de auto naar het eindpunt in Burgum te komen.

Samen kunnen we daar deze feestelijke dag afsluiten met een kopje koffie of thee.

We staan achteraan op het parkeerterrein bij het politiebureau.

De fietstocht wordt u aangeboden door de "Ferbining"GROEP. Jellie, Sjoukje, Eke, Tineke, Wobbe en Jellie, Freerk en Tjipke.

Telefoonlijst

Per 29 augustus is de huistelefoon van zr. Tineke Pruis niet meer in werking. Zij is daarna te bereiken op 06-13252164.

De secretaris,
Tjipke van der Veen.

DE KERKBANK

Een aantal weken geleden, na de kerkdienst, stonden wij, Elsiena, Nettie en ondergetekende, nog even na te praten over het onderhoud van de plantenborders op het kerkplein. Daarbij kwam ook de border bij de vlaggenmast ter sprake. Omdat het kerkplein afwatert naar deze border, is deze zeer nat en wil er nagenoeg niets groeien, uitgezonderd onkruid.



Al gauw kwam het idee om de beplanting te verwijderen, gravel aan te brengen en een bankje te plaatsen. Dit werd gedeeld met Harrie, met de vraag om het aan de raad voor te leggen. Op 17 juni kregen we van Harrie een mailtje dat de raad akkoord was.



Bij steenhandel Boonstra mijnsteen besteld en vervolgens begonnen met het verwijderen van de beplanting en uitgraven van de border. De dag daarna is de mijnsteen geleverd, en met behulp van de chauffeur van Boonstra is de big bag met mijnsteen in de border gelegd.

En dan nog een bankje. Enige tijd geleden hebben wij, Nettie en Oeds, een aantal kerkbanken van de PKN Noardburgum gekocht. Deze waren overbodig geworden omdat er stoelen zijn aangeschaft. Een van deze banken heeft op ons kerkplein een nieuwe bestemming gekregen.



Elsiena, Nettie en Oeds.

Zondag 15 september om 10 uur

**OPEN
LUCHT
DIENST**

**Locatie:
feestterrein
Hanegraaffweg
Noardburgum**

Sizzen is neat, mar dwaan is in ding...

Begeleiding door brassband Bernlef.

Na de dienst is er koffiedrinken

Kom jij ook?



**GEZAMENLIJKE
KERKEN
NOARDBURGUM**

Eigen zitgelegenheid meenemen. (stoel/kleed).
Bij slecht weer: dienst in de Pleinkerk. (Baptistenkerk).

ONBEGRIJPELIJK !?

Enige dingen wil ik met u delen. Beetje vreemd eigenlijk want ik zou ze ook voor mijzelf kunnen houden, deze gedachten. Bovendien heb ik er al ettelijke malen over geschreven, maar toch waag ik het nog een keer. Uiteindelijk bent u familie, geen echte familie, .maar toch kerkfamilie broeders en zusters van één HEER. Om maar direct met de deur in huis te vallen waarom horen wij in deze tijd, waarin het Joodse Volk het zo moeilijk heeft zo weinig over Israël in de kerk. GOD is toch in de eerste plaats de GOD van Israël. Als God naar ZIJN NAAM wordt gevraagd is het antwoord : IK BEN DE GOD VAN ABRAHAM, ISAAC en JAKOB, IK BEN DIE IK BEN. (Israël is de naam van Jakob) . En GOD gaat met zijn gemeente onderweg Israël en ook wij uit de heidenen mogen daar toe behoren omdat we geënt zijn op de edele wijnstok, maar we zijn niet in de plaats gekomen van Israël. We zijn toegetreden niets meer en niets minder en samen met de Joden zijn we eerstelingen. Waaruit en waarom en waar komt het grote anti-semitisme vandaan wat ook rondwaart in Nederland. Kijk maar om je heen Joodse kinderen, die niet meer naar school durven, om de haat die er tegen hen is en speciale bescherming nodig hebben. De éénzijdige voorlichting in Nederland, de kerk die zich op de "vlakte" houdt om maar niet provocerend te zijn. En zo zou ik door kunnen gaan met zeer vele voorbeelden. Op 5 juli j.l. werden in een preek, uitgezonden door een invloedrijke Palestijnse religieuze leider in een moskee in Ramallah, de volgende woorden gepredikt: Oh Allah, vernietig Uw vijanden, de vijanden van de Islam, want zij zijn geen partij voor U, Oh Allah vernietig de uitdagende Joden, hun bondgenoten, evenals degenen die hun steunen met hun politiek standpunt, wapens en geld. Allah tel ze, dood ze één voor één en spaar geen enkele van hen. Degenen, die de Joden steunen moeten dus ook gedood worden. (Ik moet dus ook gedood worden en u misschien ook als u Joden steunt) Het is een onmogelijkheid, dat Israël niet meer GODS volk zou zijn. Het geloof wordt opgebouwd door de GOD van ABRAHAM, ISAAC en JAKOB en gaat ZIJN WEG tot de JONGSTE DAG wanneer JEZUS terugkomt. Waar in Amerika, in

Engeland of misschien in Nederland? JEZUS komt terug in JERUZALEM en een JOOD (met een hoofdletter) zal de wereld oordelen. U allen de liefde Gods toegewenst.

Anne van der Veen.

Een boom in de wind

Laat mij, o God, een boom zijn in Uw tuin;
de wortels in de aarde, maar de takken
omhoog, om zo de hemel vast te pakken,
en recht de stam, en bloemen in de kruin.

Laat mij een schaduw en een schuilplaats zijn,
en laat mij récht staan, als Uw stormen loeien.
Laat Heer, mij langzaam naar Uw hemel groeien,
en laat mij wuiven in Uw zonneschijn.

Ik bid U ook, Heer, dat Gij vruchten vindt
wanneer de tijd van oogsten is gekomen;
Uw levenssappen moeten door mij stromen –
laat mij een boom zijn, ruisend in Uw wind!

*Uit: Dichtbij God en dichtbij mensen
gedachten en gedichten van ds. A. van der Veen
en Nel Benschop*

AGENDA VOOR SEPTEMBER 2024

04-09	09.30 uur	Bestuursvergadering RvO en ZB	De Rank
-------	-----------	-------------------------------	---------

Het volgend nummer van 'De Open Deur'
(oktober 2024) verschijnt zondag 29 september 2024.
Kopij kunt u uiterlijk 22 september 2024 inleveren
bij de redactie, het liefst per email:
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerker.nl

KERKDIENTEN IN SEPTEMBER 2024

Noardburgum – 10.00 uur

01-09	Voorganger: Organist: Bloemen:	Br. Kees Velker Viering Heilig Avonmaal Zr. Froukje ten Cate-Booij Zt. Teatske Djurrema-van der Meer
08-09	Voorganger: Organiste: Bloemen:	Ds. Tjerk Bosscher Startzondag Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema Fam. B. Poeze
15-09	Voorganger: Begeleiding: Bloemen	Ds. Wybe Feenstra Openluchtdienst op feestterrein Hanegraaffweg, bij slecht weer wijken we uit naar ons kerkgebouw! Brassband Bernlef Fam. A. van der Veen
22-09	Voorganger: Organiste: Bloemen:	Ds. Tjerk Bosscher Zr. Froukje ten Cate-Booij Zr. R. Stenekes-Zijlstra
29-09	Voorganger: Organist Bloemen:	Ds. Tjerk Bosscher Afscheidsdienst Br. Henk de Vries Fam. A. Kooistra

