

OMEGA gaat in op (levens)vragen van ouderen

Jezus heet de **Alpha** en de **Omega** (Openbaring 21,6). Hij is de Eerste en ook de Laatste. Hij omvat alle tijden, vragen, weet van alle zorgen, enzovoorts. Zonder Hem kunt u geen dag, ook niet als u ouder wordt.

Wat de ALPHA-cursus is voor jongeren, beginnende gelovigen en hen die interesse hebben in het geloof, is OMEGA voor ouderen. OMEGA wil de oudere generatie helpen bij het vinden van antwoorden op allerlei levensvragen.



We richten ons (voorlopig) op een aantal middagen waarin bezinning, bemoediging en verbinding uitgangspunten zijn. Een ontdekkingstocht die we samen met elkaar aangaan. Natuurlijk mag daarbij de thee/koffie en iets lekkers niet ontbreken.

OMEGA gaat over geloof en zekerheid, schuld en hoop, zorg en afhankelijkheid, relaties en verdriet, voltooid leven en de wederkomst, (gebrek aan) contact met familie en kinderen, eenzaamheid en isolement, de (afnemende) vitaliteit van ouderen, en meer. Wanneer nieuwe onderwerpen zich aandienen, wordt ook daar weer aandacht aan besteed.

Ik hoop van harte dat OMEGA u helpen zal bij het vinden van antwoorden op belangrijke vragen die u hebt.

Volgende thema: “De (klein)kinderen geloven niet meer”

Waar? In de Pleinkerk, Zevenhuisterweg 39

Wanneer? Op woensdag 15 maart 2023

Hoe laat? Van 14.00-15.30uur (uitloop tot uiterlijk 16.00)

Hoe vaak? De volgende middagen houden we dan op 19 april, 24 mei en 21 juni (Elk thema is ook los te bezoeken.)

U bent van harte welkom! Niet alleen als u zich van tevoren heeft aangemeld maar ook als u nieuwsgierig bent of als het thema aanspreekt. Ook mensen van buiten de gemeente zijn van harte welkom om uit te nodigen.

Voor de duidelijkheid...Ook jongere mensen zijn van harte welkom om mee te praten en te denken met thema's uit het leven van ouderen.