



BAPTISTEN GEMEENTE

NOORDBERGUM e.o.

DE OPEN DEUR



OKTOBER 2022

Ik heb u vrienden genoemd

*Hij is een Vriend, Die ons nooit zal verlaten;
Hij houdt van ons, precies zoals we zijn,
al doen we Hem ook nog zo dikwijls pijn
door onverschillig over Hem te praten.*

*Hij is een Vriend, Die 't diepst van mijn gedachten
doorgrondt en weet; Hij kent mijn gaan en staan;
hoe dikwijls ik ook vlucht bij Hem vandaan,
Hij blijft vol zorg en liefde op mij wachten.*

*Al moeten wij soms aardse vrienden missen,
die van ons gaan door leven of door dood,
Hij blijft bij ons. Zijn liefde is zó groot
dat niets ter wereld die ooit uit kan wissen.*

*Uit: Sporen in het zand
Van: Nell Benschop*

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:

<https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum>

<https://www.pleinkerk.nl>

DE OPEN DEUR
Kontaktblad
van de
BAPTISTEN
GEMEENTE
NOORDBERGUM

Voorganger:

Ds. Tj. Bosscher
Marijkepaed 53,
9257 VB Noardburgum
0511-401569
voorganger@pleinkerk.nl

Secretariaat:

Tj. Van der Veen
Veldmansweg 30a
9257 VS Noardburgum
0511-475326
secretariaat@pleinkerk.nl

Redactie:

A. Eizema
Schoolstraat 140
9251 ED Burgum
0511-465733
deopendeur@hotmail.com

Bankrekeningnummer:

NL75 RABO 0349 8016 57,
t.n.v. Baptistengemeente
Noordbergum

Kerkgebouw:
Zevenhuisterweg 39
9257 VH Noardburgum
Telefoon 0511-474091

Bij de voorplaat:

*Hanna Holwerda tijdens het kindermoment bij de
Openluchtdienst op 11 september 2022*

INHOUDSOPGAVE:

Ik heb u vrienden genoemd	2
Inhoudsopgave	3
De zieken	4
Overdenking	5
Omega voor ouderen	7
Van de bestuurstafel	9
Oproepen	11
Grote schoonmaakactie	12
Gedenkdagen	13
Agenda oktober 2022	13
Vaste activiteiten	13
Dankbetuiging	14
Nieuws van Unie-ABC	14
Kerkdiensten in september 2022	17
Gods reddingsboei	18

Overdenking naar aanleiding van Openbaring 21 en 22

Vanaf de startzondag zijn we in de gemeente begonnen met het thema "Van U is de toekomst". Aan de ene kant kijk je dan mogelijk vooruit naar de toekomst die ons is beloofd in de Bijbel. Aan de andere kant staan we met de beide benen in het hier en nu met de vraag wat we nu al kunnen doen met het oog op die toekomst. Ook daarover spreekt de Bijbel. Vaak willen we graag weten wat we kunnen verwachten. De weersverwachtingen worden dan ook gevolgd en aan de hand daarvan maken we soms onze plannen voor de komende dagen. Laat nu net dat weer in de komende periode een stuk wisselvalliger worden als wat het in de zomer is geweest. Ook de natuur gaat daarin mee met het sombere gevoel. De herfst die er aankomt is dan ook een beetje een periode in de natuur die mensen wel eens somber maakt.

Maar hebt u er wel eens over nagedacht dat het wisselen van de seizoenen eigenlijk heel bijzonder is? In andere delen van de wereld heb je bijvoorbeeld weer hele andere seizoenen. Je hebt er bijvoorbeeld een natte en een droge tijd. Ik kan er persoonlijk dan ook heel erg van genieten dat wij vier seizoenen hebben. Elk jaargetijde heeft haar eigen schoonheid. Zo kan ik elk jaar weer van de herfst genieten. Wat is de natuur prachtig in oktober en november! Je pakt de fiets of de auto en je kunt direct al genieten van de warme herfstkleuren. Of je nu in het bos bent of langs tuinen en parken rijdt, overal zie je een prachtige afwisseling van tinten. De bomen in geel blad, donkere stammen en een tapijt van gele, oranje en rode bladeren op de grond. Wat een kleuren, wat een feestelijk afscheid van de zomer.

Of ga ik daarmee aan de realiteit voorbij en is het eigenlijk een triest gebeuren: het afsterven van leven, de zomer is echt voorbij. Nog even en de bomen zijn kaal. Trieste takken steken dan omhoog in de druilende regen en het leven lijkt er echt uit weg te zijn. Maar... als je dan goed kijkt, zitten aan die kale takken alweer nieuwe knoppen. Terwijl de boom dood lijkt, groeit er alweer nieuw leven.

Een belofte is het. Je weet immers: over een paar maanden komt er weer een groene waas van jonge blaadjes over de bomen. Of, nog mooier, prachtige roze bloesem tegen een zonnig blauwe lucht.

Zo is het ook met ons leven: als wij ouder worden, in de herfst van ons leven, wordt alles afgebroken. Ons lichaam wil niet meer wat wij willen. Of onze geest is niet meer zo bij de tijd. Toch mogen we dan weten, na dit leven is er nieuw leven. Leven zonder zonde, verdriet, pijn of tekortkomingen. En zeker als onze Heer terug komt om alles nieuw te maken. Dan is het eeuwig feest!

Net als bij de knoppen mag er ook nu al in ons iets zichtbaar worden van die komende werkelijkheid van Nieuw leven in Gods Koninkrijk. De Heer heeft ons daarvoor Zijn Geest gegeven. Niet alleen voor onszelf, maar ook om zichtbaar te maken dat Jezus ook nieuw leven wil geven aan andere mensen. Ons leven mag een leven zijn van hoop met beide benen in het nu, maar met het oog gericht op de toekomst.

Wil je daar meer over het nieuwe Leven in de toekomst lezen? Kijk maar eens in [Openbaring 21 en 22](#).

Ds. Tjerk Bosscher.

Omega voor ouderen

Tijdens de startzondag heb ik genoemd dat ik van plan ben om (voorlopig) een zestal ochtenden of middagen van maximaal 2 uur te organiseren waarin we elkaar kunnen ontmoeten en willen nadenken over levensvragen en praktische vragen waar je na verloop van tijd tegenaan loopt. Deze ochtenden heten Omega avonden met een knipoog naar de Alphacursus. De

bijeenkomsten zijn laagdrempelig waardoor er ook gelegenheid is om anderen mee te nemen, die niet naar een kerk gaan en met dezelfde vragen zitten.

Wat is het?

OMEGA voor ouderen gaat over uw vragen die opkomen bij het ouder worden. Door de tijd waarin wij leven zijn die vragen soms ingewikkeld of nieuw. Ouderen kunnen jongeren adviseren omdat zij ook jong zijn geweest, maar wie adviseert ouderen uit ervaring? Senioren doen deze ervaring gaandeweg op. OMEGA wil op deze route tot een gids zijn. OMEGA wil met u in gesprek. Samen leren en het geleerde doorgeven aan anderen. OMEGA voor ouderen bestaat onder andere uit: lessen, presentaties, Bijbelstudies, blogs en informatie die nuttig kan zijn voor ouderen. Wilt u meer weten? Kijk verder op <https://www.omegavoorouderen.nl> .

OMEGA gaat in op (levens)vragen van ouderen

Jezus heet de **Alpha** en de **Omega** (Openbaring 21,6). Hij is de Eerste en ook de Laatste. Hij omvat alle tijden, vragen, weet van alle zorgen, enzovoorts. Zonder Hem kunt u geen dag, ook niet als u ouder wordt.

Wat de ALPHA-cursus is voor jongeren, beginnende gelovigen en hen die interesse hebben in het geloof, is OMEGA voor ouderen. OMEGA wil de oudere generatie helpen bij het vinden van antwoorden op allerlei levensvragen.

De materialen die u hier vindt, zijn gericht op bezinning, bemoediging, verbinding. Om te ontdekken, samen met leeftijdgenoten, jongeren, deskundigen, leden van de gemeente.

OMEGA gaat over geloof en zekerheid, schuld en hoop, zorg en afhankelijkheid, relaties en verdriet, voltooid leven en de wederkomst, (gebrek aan) contact met familie en kinderen, eenzaamheid en isolement, de (afnemende) vitaliteit van ouderen, en meer. Wanneer nieuwe onderwerpen zich aandienen, wordt ook daar weer aandacht aan besteed. Voor een indruk van de mogelijke thema's verwijs ik u naar internet. U kunt deze thema's vinden op <https://www.omegavoorouderen.nl/lessen/>

De dingen die OMEGA aanbiedt zijn bewust eenvoudig en laagdrempelig gehouden. De lessen zijn persoonlijk te gebruiken, maar ook in een groep. U kunt met dit materiaal een 'special' (over één onderwerp) of een cursus (meerdere onderwerpen achter elkaar) op touw zetten (zie werkwijze).

Ik hoop van harte dat OMEGA u helpen zal bij het vinden van antwoorden op belangrijke vragen die u hebt.

Mocht het u wat lijken, dan kunt u dit aangeven bij Ds. Tjerk Bosscher. Bij voldoende belangstelling maken we een start en plannen we wanneer we bij elkaar komen. Voorlopig is het plan om 6 bijeenkomsten te plannen. Daarna zou er een vervolg kunnen komen.

Ds. Tjerk Bosscher.

Van de Bestuurstafel ...

Met als jaarthema 'Van U is de toekomst' hebben we op zondag 4 september jl. een aanvang gemaakt met een nieuw kerkelijk seizoen. Wat hebben we tijdens de dienst op deze startzondag genoten van al het talent dat de gemeente rijk is. Een kort maar indrukwekkend toneelstukje over 'Blik op de



toekomst', Trekzakensemble 'Krekt Oars' was er weer!!! met het prachtige lied 'Wat een dag zal dat zijn', de zusters van Vrouwencontact met hun strijdlid 'Als zusters van deze gemeente, verbonden met U en elkaar' en het voormalig mannenkoortje o.l.v. br. Douwe Huizinga met het mooie lied 'Uw Woord o God is liefde en licht', het orgelspel van zr. Jellie Gjaltema, de bijdrage van het Praise combo en de woordverkondiging van onze voorganger ds. Tjerk Bosscher n.a.v. Jeremia 29:4-14. De zalen waren sfeervol ingericht en voorafgaand aan de dienst was er voor iedereen koffie of thee met een heerlijke traktatie uit verschillende soorten taart die gebakken waren door een aantal zusters en/of broeders. Na afloop van de dienst werd aan de aanwezigen een glas met frisdrank uitgereikt waarmee gezamenlijk een toast werd uitgebracht op het nieuwe seizoen. Daarnaast was er voor iedereen nog een broodje met knakworst waar maar al te graag gebruik van werd gemaakt. Met gevoelens van dankbaarheid zien we terug op een mooie en geslaagde startzondag. Alle reden om hierbij allen die aan het welslagen van deze dag hebben bijgedragen te bedanken voor hun inzet!

Een week later, op zondag 11 september jl., was er de gezamenlijke 'Openluchtdienst', georganiseerd door de drie kerken in Noardburgum met medewerking van 'Bernlef' en een bijdrage van 'Krekt Oars'. Een fijn samenzijn onder ideale weersomstandigheden met een volop schijnende zon, een leerzaam kindermoment door Hanna Holwerda en een inspirerende preek van ds. Tjerk Bosscher n.a.v. Psalm 104:30-35 met als thema 'Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef'.

Al met al een mooie start van het kerkelijk seizoen met als jaarthema 'Van U is de toekomst'.

Over toekomst gesproken! Op het moment van schrijven van dit artikel staan we nog voor de gemeenteavond op donderdagavond 22 september en als u dit leest hebben we als leden en vrienden van de gemeente op deze avond samen al nagedacht en gesproken over de toekomst van de gemeente. Hopelijk kunnen we in een

volgende editie van 'De Open Deur' melding maken van het besprokene.

De raad van oudsten en het zakelijk bestuur kwamen voor het eerst na de zomervakantie weer bijeen op 13 september jl. voor een gezamenlijk overleg. Alvorens een begin werd gemaakt met de agenda werden persoonlijke gedachten en gevoelens met elkaar gedeeld hoe tegen het nieuwe seizoen wordt aangekeken.

Naast de reguliere agendapunten werd uitvoerig stilgestaan bij het onderdeel financiën. Hoewel het huidige negatief resultaat nog binnen het begrote negatief resultaat voor 2022 ligt, zullen, gelet op de huidige ontwikkelingen, de vrijwillige bijdragen in 2023 met circa 8.000,00 dalen. Rondom de vrijwillige bijdragen is er veel zorg omdat er signalen zijn dat sommigen, gelet op de stijgende energieprijzen, niet meer gaan bijdragen en dat anderen, om persoonlijke redenen, niet meer willen bijdragen. Ook de stijgende uitgaven, met name de hogere maandelijkse energielasten, is reden tot zorg. Nagedacht wordt over mogelijkheden om deze lasten te beperken.

Aan de oproepen van het bestuur voor gastheer/vrouw is slechts één reactie binnengekomen en dat geldt ook voor de voorzang, ook hier slechts één aanmelding. Maar... aanmelden kan nog steeds bij de secretaris, br. Tjipke van der Veen.

Ook zijn we nog steeds op zoek naar broeders en/of zusters voor onze schoonmaak- en (hulp)kosterteams, Tot op heden heeft nog niemand gereageerd. Voor informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden met br. Harrie Wijma.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u iets onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit schriftelijk doen per mail aan secretariaat@pleinkerk.nl of door middel van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder de aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen.

Met een hartelijke groet van het Bestuur.

Oproep:

Wij zijn op zoek naar broeders en/of zusters voor **onze schoonmaak- en (hulp)koster teams!**

Wie komen onze teams versterken?

Voor informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden met br. Harrie Wijma (Coördinator),

Tel. (0511) 44 55 56 of (06) 22 03 44 21

Oproep vanuit het bestuur:

- Wij willen de **deurwacht** weer nieuw leven inblazen en zoeken **gastheren/vrouwen** die bij de deur iedereen welkom mogen heten en eventuele gasten wegwijzen kunnen maken in ons gebouw. Het is de bedoeling om na de zomervakantie hiermee weer te beginnen en wie mee wil doen kan zich aanmelden bij de secretaris.

- Ook willen we na de zomervakantie weer beginnen met de **voorzang**. Deze begint rond 09.45 uur en ook hiervoor kunt u/jij zich aanmelden bij de secretaris, br. Tjipke van der Veen.

Seniorenverjaardagen (65 jaar en ouder)

02-10-1929	zr. Hennie de Vries-Ensing
02-10-1949	zr. Alida Taekema-Rieks
12-10-1950	zr. Willy Wijma-Eekema
26-10-1957	br. Geert Vriesinga
30-10-1936	zr. Hendrikje de Vries-Sikkema

DOOPVERJAARDAGEN

01-10-1967 br. Kees ten Cate

HUWELIJKSJUBILEUM

08-10-1982 br. Taeke Scherjon en zr. Geertje Scherjon-Sikkema
(40 jaar)

AGENDA VOOR OKTOBER 2022

11 okt	19.30 u	RvO en ZB vergaderingen bij raadslid thuis	
14 okt	09.30 u	Vrouwenochtend "Kerk en vluchteling"	De Rank
14 okt	14.00 u	Vrouwencontact "Lichtdragers"	De Rank
18 okt	19.30 u	Bijbelbespreking en bidstond	De Rank
21 okt	09.30 u	Vrouwenochtend "Kerk en Vluchteling"	De Rank
28 okt	14.00 u	Vrouwencontact "Lichtdragers"	De Rank

VASTE AKTIVITEITEN

Zondag **10.00** uur Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar De Rank

Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten.

D a n k b e t u i g i n g

Beste allemaal,

Wij willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor al jullie kaarten en felicitaties, die we van jullie mochten ontvangen na ons 25-jarig huwelijks jubileum.

We zijn God dankbaar dat we dit samen met onze kinderen en familie mochten vieren.

Met vriendelijke groeten,
Aernold en Theresia Hiemstra.

Nieuws van Unie-ABC



UNIE-ABC
BAPTISTEN- & CAMA-GEMEENTEN

REGIOAVONDEN VOOR IEDEREEN

Dit najaar zijn er in totaal zes regioavonden van Unie-ABC gepland. Het beloven inspirerende ontmoetingen te worden over kerk zijn van en met alle generaties. Hoe houd je alle generaties –



van oud tot jong – betrokken bij de gemeente? Gastsprekers van Navigators LEF zullen ingaan op de praktische aanpak vanuit het boek *Samen Jong*. Naast oudsten en andere leiders zijn ook zeker andere gemeenteleden en jongeren van harte welkom! Op de website zijn de data en locaties te vinden.

PROJECT VAN HOOP

In de maand oktober is het project Breuken en Bruggen ons Project van Hoop. Vanuit verschillende ontwikkelingslanden



komen theologiestudenten voor drie maanden naar de Vrije Universiteit in Amsterdam om te studeren. Als Unie-ABC ondersteunen we jaarlijks de komst van een student uit baptisten- of CAMA-kring, zowel financieel als met

begeleiding door een van onze Seminarium-docenten. Vorig jaar was David Kihundu uit de Democratische Republiek Congo 'onze' student (foto), dit jaar ontvangen we Whitney Caroline Muller uit Zuid-Afrika. Elk jaar horen we van de deelnemers hoe belangrijk het is om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten in Nederland, maar ook om hun blik te verbreden, kennis te maken met studenten en gemeenten uit andere culturen en de verbondenheid in het geloof te ervaren. We dragen dit project dan ook een warm hart toe. Bidt en helpt u mee?

Agenda

2022

29 sept.	Regioavond Noordwest in Beverwijk
3 okt.	Regioavond Noordoost in Nieuw-Buinen
6 okt.	Regioavond Noord in Sneek
10 okt.	Regioavond Zuid in Weert
12 okt.	Regioavond Midden-oost in Arnhem
13 okt.	Regioavond Midden-Zuidwest in Zoetermeer
23 okt.	Reilinglezing in Baptistengemeente Utrecht Silo
3 nov.	Emeritidag Unie-ABC
11 nov.	Algemene Ledenvergadering Unie-ABC bij De Regenboog in Veenendaal
25 nov.	Conferentie 'Bijbel in Beweging?!' in Amsterdam

KERKDIENSTEN IN OKTOBER 2022

Noardburgum – 10.00 uur

02 okt	Voorganger:	Ds. Tjerk Bosscher Israëlzondag/Viering H.A.
	Organiste:	Zr. Froukje ten Cate
	Bloemen:	Fam. T. de Vries
09 okt	Voorganger:	Drs. Kina Tigelaar
	Organiste:	Zr. Jellie Gjaltema
	Bloemen:	Zr. M. Wiersma-Boersma
16 okt	Voorganger:	Ds. Tjerk Bosscher
	Organist:	Br. Henk de Vries
	Bloemen:	Zr. T. Djurrema-van der Meer
23 okt	Voorganger:	Ds. Klaas Stap
	Organiste:	Zr. Jellie Gjaltema/Praise
	Bloemen:	Zr. J. van der Wal
30 okt	Voorganger:	Ds. Tjerk Bosscher
	Organiste:	Zr. Froukje ten Cate
	Bloemen:	Fam. A. van der Veen

Het volgend nummer van 'De Open Deur' (november 2022) verschijnt op zondag 30 oktober 2022. Copy kunt u uiterlijk 23 oktoberr 2022 inleveren bij de redactie, het liefst via e-mail: deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerker.nl

Gods reddingsboei!

*In deze tijd van grote crisis,
van staking, demonstraties overal,
in deze zeer verwarde wereld,
wie is het, die ons redden zal?*

*Er wordt geroepen: "Vrede. Vrede!",
maar 's mensen harten zijn verhard.
Ze zoeken, schreeuwen, demonstreren
en strijden voor een nieuwe start.*

*Maar waar de mensen steeds maar doorgaan
met zoeken naar heel veel genot,
waar zij maar voortgaan op hun wegen,
geen tijd meer hebben voor de God.*

*Die zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde,
maar alzó lief de wereld had,
dat Hij Hem zond naar deze aarde
en zo Zelf tussenbeide trad!*

*Waar Hij de mensen steeds weer leerde,
eenvoudig, zodat ieder 't kon verstaan,
om zich met héél hun hart te gaan bekeren!
Eeuwig geluk bood Hij hen aan!*

*Ook ons wordt dit nog aangeboden,
Zijn Woord, dat wáár en zeker is.
O, dat toch ieder naar Hèm hore,
Die Weg, Waarheid en Leven is!*

*Die vrede geeft in plaats van strijden
met woorden, daden, en de dorst
wil lessen in de mensenharten,
want: Hij is waarlijk Vredevorst!*

*Gods liefde geldt de hele wereld.
Niemand hoeft verloor'n te gaan!
Als mensen openen hun harten
en bieden 't Hem ter woning aan!*

*Dan wil Hij komen en hun geven
verlossing, vrijspraak, onderpand.
De Heil'ge Geest gaat hen dan leiden
in geest en hart en in verstand!*

*Dan hoeft men niet meer zorg te hebben.
Wie zich laat leiden door die God,
blijft staande, ook in duist're tijden,
ook als de wereld hem bespot.*

*O, mensen, broeders, zusters, vrienden,
grijpt aan deez' Reddingsboei van God.
Laat u toch redden door die Heiland,
Die eens voor ú zo werd bespot.*

*Die aan het kruishout heeft geleden,
geboren werd in Bethlehem.
Brenge als de herders Hem uw beden
en luister naar Zijn liefdestem!*

*Dan hoeft men niet bezorgd te wezen,
al zou de wereld ook vergaan.
Met Jezus heeft men eeuwig leven,
nog steeds biedt Jezus redding aan.*

*Ja, Die voor u eens gaf Zijn leven,
Die hel en satan overwon!
Wie deze Heiland heeft, die heeft het leven.
O, luister naar Zijn roepstem, kom!*

